



Zalig Kerstmis!

Door de adventskaars elke dag even te laten branden, tellen we met z'n allen af naar het grote feest van Kerstmis. De kaarsen worden steeds kleiner en straks zijn van alle kaarsen nog maar kleine stompjes over en is het (bijna) Kerstmis! De laatste weken van de adventstijd zijn altijd erg druk. De kinderen moeten afronden op school, de ouders moeten misschien nog dingen afronden op het werk. Vergeet in

die tijd toch niet om je ook voor te bereiden op de komst van de Heer, de geboorte van het kindje Jezus.

In dit werkblad staan allerlei (verwerkings)opdrachten voor diverse leeftijden voor tijdens de kerstdagen én nieuwjaarsdag. We hopen dan ook dat dit werkblad voor jullie een leuke inspiratiebron mag zijn tijdens Kerstmis. Namens de organisatie van de Ankerzondag wensen we jullie alvast een Zalig Kerstmis!

De kerststal uitgelegd

Doelgroep: 4-8 jaar

Binnenkort vieren we Kerstmis. Het feest van de geboorte van Jezus, de Zoon van God die bij ons kwam wonen. Kennen de kinderen de personen uit het kerstverhaal?

Wat heb je nodig?

- Kerstfiguren of plaatjes van de kerstfiguren

Aan de slag:

- Plaats de kerstfiguren op de tafel.
- Geef een aanwijzing bij ieder kerstfiguur. Weten de

kinderen om wie het gaat? Dan wordt deze figuur apart gezet.

Aanwijzingen:

- Engel: Ik vertelde Maria dat ze een kindje zou krijgen. Ook heb ik met Jozef gepraat tijdens een droom in zijn slaap. Ik ben ook bij de herders geweest om te vertellen dat Jezus is geboren!
- Maria: Ik ben de moeder van Jezus.
- Jozef: Ik ben de vader van

Aankomende

Ankerzondagen:

- 9 januari 2022
- 13 februari 2022
- 6 maart 2022
- 3 april 2022
- 1 mei 2022
- 5 juni 2022 (Pinksteren)
- 3 juli 2022

Tijden van de bijeenkomsten:

Inloop: vanaf 9.15 uur
Catechese: 9.30 -10.45 uur
Eucharistie: 11.00 -12.10 uur

Adres H.-Josephkerk:

Aalberseplein 2, Gouda

Contactgegevens:

✉ anker@sintjandd.nl

📞 06 - 23 27 35 13

Jezus.

- Herder: Ik pas op de schapen en 's nachts zag ik ineens een groot licht. Een engel vertelde ons dat Jezus is geboren.
- Jezus: Na hoeveel van deze onderstaande uitspraken weten de kinderen dat Jezus in de voerbak wordt bedoeld?
 - Ik ben het licht voor de wereld.
 - Ik ben de Zoon van God.
 - Ik ben naar de aarde gekomen om hier te wonen.

Kerstavond

24 december

Wat vieren we vanavond?

Doelgroep: tieners/volwassenen
Tijdens kerstavond, de vooravond van Kerstmis, vieren we al de geboorte van Jezus. De kerk is sfeervol versierd en Jozef en Maria zijn al in de kerststal aangekomen. Tijdens de viering van kerstavond wordt in de kerk (en wellicht thuis) het kindje Jezus in de kribbe gelegd. Een klein,

onschuldig Kindje, dat al voor Zijn geboorte door de engel 'Zoon van God' werd genoemd. Een klein, onschuldig Kindje, waarvan we weten dat Hij trouw aan Zijn Vader bleef en grote wonderen zou gaan verrichten. Tijdens kerstavond vieren we de geboorte van een klein, onschuldig Kindje, maar tegelijkertijd zoveel meer dan dat.

Speel het kerstverhaal

Lees het kerstverhaal met elkaar (Lucas 2:1-14). Bedenk welke spullen je nodig hebt en zoek deze in huis op. Verdeel de rollen en zorg voor een verteller. Speel met elkaar het kerstverhaal. Het is leuk om het te filmen zodat je het later nog eens terug kunt kijken.

Gespreksvragen

Doelgroep: het hele gezin
Enkele vragen om met elkaar in gesprek te gaan over het Evangelie van kerstavond: Lucas 2: 1-14.

In het Evangelie van vanavond gebeurt erg veel.

- Wat heb je allemaal voorbij horen komen in het verhaal?
 - Wat moesten Jozef en Maria doen?
 - Wat gebeurde er toen Jozef en Maria in Betlehem waren?
 - Wat gebeurde er bij de herders?

Bij de herders verschijnt een engel, die hen goed nieuws komt brengen: "Vandaag is jullie Redder geboren: Christus, de Heer.

Hij is geboren in Betlehem, de stad van David." (Lucas 2:11)

- Waarom wordt Jezus een Redder genoemd, denk je?
- Wat zou dat betekenen voor de wereld? En voor jou?
- Als de groep engelen verschijnt, eren zij God met bijzondere woorden. Weet jij nog wat zij zeiden?
- Waarom zouden de engelen juist dit hebben gezegd?

*"Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de
mensen van wie God houdt."*



Wat vieren we vandaag?

Doelgroep: tieners/volwassenen

Net als gisteravond vieren we vandaag de geboorte van Jezus. Zijn geboorte betekent dat God mens is geworden op aarde. Het betekent dat God met ons op deze wereld heeft geleefd. In het Evangelie van Johannes wordt de geboorte van Jezus op poëtische wijze verteld. In zijn eerste

hoofdstuk maakt hij verwijzingen naar het eerste hoofdstuk uit de Bijbel, de schepping. Het ontstaan van het licht, dat het heeft gewonnen van de duisternis. Maar ook de geboorte van Jezus, het ware Licht dat de duisternis uit onze harten verdrijft. Zijn licht schijnt voor iedereen, durf jij Hem toe te laten in jouw leven?

Kraambezoek bij Jezus

Na Jezus' geboorte komen er verschillende mensen naar de kerststal: herders, koningen... Maar ook wij mogen altijd bij Jezus komen. Maken jullie ook een beeldje van jezelf bij de kerststal? Je kan dat natuurlijk met klei en verf doen, maar misschien heb je wel een ander leuk idee. Welke plek geef jij jezelf in het kerstverhaal?

Gespreksvragen

Doelgroep: het hele gezin

Enkele vragen om met elkaar in gesprek te gaan over het Evangelie van eerste kerstdag: Johannes 1: 1-18.

Tijdens de adventstijd hebben we steeds een kaars aangestoken. We leefden steeds meer toe naar het Licht van Kerstmis. Als je een adventskrans had, werd het door wekelijks een extra kaars aan te steken ook steeds lichter in huis. Vandaag lezen we in het Evangelie over het Licht.

- Wat denk jij dat de betekenis is van dat Licht? Waar zou dit voor staan?
- Met het Licht wordt Jezus bedoeld. Wat denk je dat deze

- naam over Jezus zegt?
- Wat vind je van deze naam voor Jezus? Zou jij Hem zelf ook deze bijnaam geven, of zou jij Hem anders noemen?
- Naast dat 'Licht' een benaming is voor Jezus, zijn er in de Bijbel nog veel meer namen voor Jezus te vinden. Kun je er een paar noemen? Tip: in het Evangelie van vandaag zijn er al een paar te vinden! 😊

Mensen die de Bijbel heel goed kennen, hebben wel 700 namen voor Jezus gevonden. Dat zijn er een hoop? Ga maar eens naar onderstaande website voor een overzicht van 99 namen voor Jezus, met de Bijbelteksten waar

dit staat geschreven.

<https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/60454-99-namen-van-jezus.html>

- Welke namen vind jij passen bij Jezus? En zitten er ook namen tussen die jij niet bij Jezus vindt passen?

Tijdens Kerstmis vieren we dat Jezus, de Zoon van God, is geboren.

Nog nooit heeft iemand God gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Gods Zoon is bij ons gekomen. En door hem kennen wij God. (Johannes 1:18)

Licht van Jezus

Doelgroep: 4-10 jaar

Ben jij ook wel eens bang in het donker? Vandaag lezen we in het Evangelie dat Jezus het Licht is dat schijnt in het donker en dat het Licht het heeft gewonnen van het donker. Ook lezen we dat het Licht schijnt voor alle mensen. In de kerk hangt een speciale lamp boven het altaar, de Godslamp, zodat je kunt zien dat Hij daar aanwezig is. Daarom maken we vandaag een (nacht)lampje, zodat je ziet dat Jezus ook altijd bij jou is.

Wat heb je nodig?

- Een doorschijnend potje van plastic of glas
- Een waxinelichtje op batterijen
- Knutselbenodigdheden, zoals lijm, papier, touw, etc.

Aan de slag:

- Versier het potje en stop er een elektrisch waxinelichtje in.
- Zet het potje op jouw slaapkamer op een plek die je vanuit bed goed kunt zien.
- Jezus' Licht schijnt voor jou.



Tweede kerstdag

26 december – Feest van de Heilige Familie

Wat vieren we vandaag?

Doelgroep: tieners/volwassenen
Vandaag, op tweede kerstdag, vieren we het Feest van de Heilige Familie. Dit feest heeft betrekking op Jezus' kindertijd. In het Evangelie van vandaag is Jezus twaalf jaar. Samen met Jozef en Maria was Hij, waarschijnlijk met nog heel veel anderen, afgereisd naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. Op de terugweg was Jezus plotseling zoek. Ach, plotseling... Eigenlijk was Hij zonder het Zijn ouders te laten weten een tempel binnengewandeld. Want naast dat Jezus gehoorzaamde aan zijn aardse ouders, was Hij nog liever in het huis van Zijn hemelse

Vader. En zo mogen ook wij deel uitmaken van twee families. Enerzijds ons eigen gezin, een huiskerk waar wij het voorbeeld van Gods liefde in praktijk kunnen brengen. Maar anderzijds ook de familie die samenkomt rond het altaar, een gemeenschap van gelovigen met eenzelfde Vader.

Wil je weten wat een huiskerk is, of praktische tips om van jullie gezin een huiskerk te maken? Kijk dan:

- <http://katholiekegezin.nl/geloo-fsvorming-het-fundament-voor-je-geluk/>
- <https://www.kn.nl/inspiratie/zo-maak-je-van-je-gezin-een-ware-huiskerk/>

Een momentje samen

Veel gezinnen staan vandaag de dag voor uiteenlopende uitdagingen. Waar het gezin een plek is die veiligheid en geborgenheid voor zowel het kind als de ouder zou moeten geven, is dit helaas niet voor iedereen weggelegd. Een kind – maar dit geldt vanzelfsprekend ook voor de ouders zelf – voelt zich veilig en ontspannen als het weet dat het goed gaat met de relatie tussen de ouders en dat ze elkaar respecteren. Dus vergeet vooral niet om deze vakantie oprechte aandacht in elkaar als partner te blijven steken en doe regelmatig ook iets leuks met zijn tweeën.

Nieuwjaarsdag

1 januari – Feest van de Heilige Maria, Moeder van God



Spaar zegeningen

Nu we aan het begin van een nieuw jaar staan, niet wetende wat dit jaar ons zal brengen, is het misschien een leuk idee om een mooie herinneringsdoos te maken. Een doos waar je als gezin herinneringen van mooie, bijzondere of juist emotionele momenten in bewaard, welk je aan het einde van het jaar samen opent om nog eens al jullie momenten opnieuw voorbij te laten komen. Een bijzonder moment waarop we God mogen bedanken voor alles wat Hij ons geeft, groot en klein, om te ervaren hoe goed God is en hoe goed Hij voor ons zorgt.

Gespreksvragen

Doelgroep: het hele gezin

Enkele vragen om met elkaar in gesprek te gaan over het Evangelie van nieuwjaarsdag: Lucas 2: 16-21.

Vandaag, tijdens het Feest van de Heilige Maria, Moeder van God, staat Maria centraal. We lezen over de herders, die aan Maria en Jozef vertellen wat zij hadden meegemaakt toen de engelen aan hen verschenen met het bericht dat er een bijzondere baby was geboren. "Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden." (Lucas 2:19)

- Denk je dat Maria van tevoren wist waar ze ja tegen zei, toen de engel aan haar verscheen met de boodschap dat zij zwanger was van een bijzonder Kind? Waarom denk je dat?

Net zoals wij van tevoren niet

weten hoe ons leven zal lopen, wist Maria niet wat haar te wachten stond toen zij ja zei. Toch vertrouwde ze erop dat God het beste met haar voor had.

Maria zei: 'Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.'
(Lucas 1:38a)

Aan het begin van het nieuwe jaar worden er door veel mensen goede voornemens gemaakt.

- Wat voor dromen heb jij voor het aankomende jaar?
- Staan er voor dit jaar ook dingen op de planning waar je tegenop ziet? Steek dan een kaarsje op bij Maria, zodat zij onze zorgen bij God brengt.

Laten wij er ook op vertrouwen dat God het beste voor ons wil. Laten wij in dit nieuwe jaar God verwelkomen met de woorden die Maria in Lucas 1:38a heeft gezegd.