



Boskoop

Kleine Onderons



Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Boskoop 57^e jaargang | week 3-4 15 jan t/m 30 jan '22

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50,
2771 DE Boskoop, tel. 0172-212309.

Secretariaat telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur.

Informatie ook via website www.sintjandd.nl

Bankrekening nr. NL09 RABO 0108 5011 83 t.n.v. R.K. Parochie St. Jan
de Doper inz Joh. Doper Boskoop.

Agenda

Alle vieringen kunnen ook meegevierd worden via de
livestream. <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015>

Zaterdag 15 januari

16.00 uur Woord- en
Communieviering met pastor
Lijesen.
Uit dankbaarheid, Arie en
Annie Bakker-Haagen, Theo
Verkleij, Riet van Leeuwen-van
Halteren, Adriaan Verweij,
overleden ouders Uitenbroek-
Romijn en zus Annet,
overleden familie Stolwijk-
Huiden en kinderen Gerard,
Gerda en Anneke, Alie
Looman-Lek

Maandag 17 januari

09.00 uur Deze viering gaat
NIET door.

Zondag 23 januari

09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren.
Dit van Ooi-Houtman, Nellie en Gerard Vlasveld-de Knecht, Jaargetijde Leo Verweij

Maandag 24 januari

****09.00 of 19.00 uur**
Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren.

Zaterdag 29 januari

****16.00 of 19.00 uur**
Eucharistieviering met pater Hoogland.
Jeanne Binken, overleden ouders Uitenbroek en dochter Annet, Mark Hendrikman

Maandag 31 januari

****09.00 of 19.00 uur**
Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren.

****Bij het uitkomen van deze Kleine Onder Ons zijn de nieuwste coronamaatregelen van 14 januari nog niet bekend. Voor de juiste aanvangstijden kijk op het mededelingenbord bij de kerk of de website; www.sintjandd.nl/vieringen/**

Altaardiensten

15 januari: Michelle en Marjolein

23 januari: Maruscha

Interieurverzorging:

In de week van 17 januari: Mevr. G.J. Vurens-Brand, mevr. C.B.M. van den Berg-van Leeuwen

In de week van 1 februari: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr. P.A.C. van der Wal

Dienst aan het huis des Heren:

In de week van 17 januari: Mevr. H. van Eijk, mevr. F.P.M. Tijsterman-Verkleij, mevr. E.J.A. Verkleij-Bakker, mevr. E.C.C.M. Verbij-van Tol

Coronamaatregelen 21 december 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk opnieuw uit te breiden. In de R.-K. Kerk worden vanaf 1 december 2021 voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.

- Maximaal 50 aanwezigen in de kerk(exclusief de organisatie)
- Aanmelden voor de viering is wenselijk
- Maximaal 4 zangers
- Volkszang is wel toegestaan
- Graag een mondkapje dragen bij het inlopen van de kerk en het naar buitengaan
- 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. Ga daarom zitten op die banken die daarvoor zijn aangemerkt en houd ook onderling de afstanden in de gaten
- Schud geen handen
- Ontsmet en/of was vaak en goed je handen
- Hoest en nies in je elleboog
- Bij de uitreiking en het ontvangen van de Communie geldt het volgende. Na de Uitnodiging tot de Communie toont de voorganger de hostie en zegt "Lichaam van Christus". Daarop antwoorden wij "Amen". De uitreiking van de Communie daarna zal zwijgend verlopen om besmetting van de hosties in de schaal te voorkomen

Gerarduskalender 2022

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Hij is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen, u een positief gevoel te geven en elk jaar wordt deze met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren van het secretariaat en kost € 8,50 per stuk. Nog tot 25 januari te verkrijgen.

Wat kan ik nog geloven?

Pater Fred Vergeer uit Alphen aan den Rijn, met veel familie in Boskoop en Bodegraven, heeft een boekje geschreven "Wat kan ik nog geloven". Geloofspunten, die betwijfeld worden zijn opnieuw bekeken. Het is niet diep theologisch maar eenvoudig in taal en inhoud. Het boekje ligt op de koffietafel en kost € 5 .

U kunt het bedrag overmaken, het rekeningnummer staat op bladzijde 2 of €5 afgeven bij het secretariaat.

Pater Vergeer heeft bijna zijn hele leven als missionaris in Sawarak op Borneo-Maleisie gewerkt.

Bestellen huispaaskaars

Pasen is bij uitstek het feest van het licht! Licht maakt, licht creëert, licht verlicht; het vormt de essentie van het bestaan. Zonder hoop geen leven; zonder kaarsen geen licht.

Bestel nu uw huispaaskaars. Welke huispaaskaars? In het portaal van de kerk hangt op het bord een poster met alle voorbeelden en prijzen. Bestel voor 14 maart uw huispaaskaars bij het secretariaat.