

Nieuwsbrief 5, 1 mei - 4 juni 2022

mei 2022

Zondag 1 mei

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering met doop van Niek en Fien van Zoest

Muzikale begeleiding Angenieta Katee en Marie-José Sluijs

Voorganger pastoor D. van Klaveren

Lector Angelique Buiten

Acoliet Wendy

Intenties: jaargetijde Rie van den Hoorn-Heisterborg, Henk van den Hoorn, overleden ouders Dorresteyn-van Wijngaarden, jaargetijde Corrie Nederhoff-Kusters, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Cornelis Petrus Mourits en dochter Anita Cornelis Willebrordus Moons, Johann Antonius Maria Linderhof, Jan Verlaan, uit dankbaarheid

Woensdag 4 mei

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intentie: Martin Feenstra

Donderdag 5 mei

Mariaviering mmv Caeciliakoor

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: jaargetijde Kees Vermeent

Zondag 8 mei

collecte Roepingenzondag

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Woord Communieviering

Muzikale begeleiding Angenieta Katee en Marie-José Sluijs

Voorganger pastor P. Schuurmans

Lector Arie van Leeuwen

Intenties: overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, overleden ouders Spruit-van Leeuwen en zoon Janneman, Clemens van der Werf, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk en voor zonen Koen en Fred, Joop en Joke Rietveld, Elizabeth de Jong-Moons, Corrie Moons-van Veen, Leo van Leeuwen, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Anne van Zoest, overleden ouders Nobel-Vianen en Adri en Theo

Woensdag 11 mei

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intenties: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Anneke van der Werf-Schlagwein

Donderdag 12 mei

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Truus van Setten-van Berkel

Zaterdag 14 mei

Diaconiedag Samen - geraakt en goed doen

zie programma verderop in deze nieuwsbrief

Zondag 15 mei

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Alzandokoor

Voorganger pastor A. van der Helm

Lector Wilco

Acoliet Rosalie

Intenties: Henri van de Wetering, Gerard van der Werf, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Jan en Anneke Vermeulen-Heemskerk, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, Henny

Koemans, Anneke van der Werf-Schlagwein, Corrie Nederhoff-Kusters, overleden ouders Bunnik-van der Vlucht, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor Hoogeveen, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, overleden ouders van der Werf-van Leeuwen, overleden ouders van der Vlucht-Verbeij, overleden ouders van Leeuwen -Stolwijk en Cor, overleden ouders van Zoest -van Velzen

Woensdag 18 mei **Mariaviering**

Reeuwijk-Dorp **9.00 uur** viering in de kerk

Intenties: Martin Feenstra, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie

Donderdag 19 mei

Reeuwijk-Brug **10.00 uur** viering in de Reehorst

Intentie: Truus van Setten-van Berkel

Vrijdag 20 mei

Reeuwijk-Brug **19.00 uur** weeksluiting in de Reehorst, m.m.v. Caeciliakoor

Zondag 22 mei **1^e Heilige communieviering, 23 Communicanten**

Reeuwijk-Dorp **9.00 uur** Eucharistieviering m.m.v. Cantarellen

Voorganger pastoor D. van Klaveren

Intenties: Jaap Verkleij en zoon Jos, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, opa Koen, opa en oma van Zoest-Stolwijk en Annie

Dinsdag 24 mei **20.00 uur** **Hooravond**

Woensdag 25 mei

Reeuwijk-Dorp **9.00 uur** viering in de kerk

Intentie: Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg

Donderdag 26 mei **HEMELVAART**

Reeuwijk **GEEN VIERING**

Bodegraven **9.00 uur** Eucharistieviering

Gouda **11.00 uur** Eucharistieviering

Zondag 29 mei

Kinderwoorddienst

Reeuwijk-Dorp **9.00 uur** Eucharistieviering m.m.v. Gedachteniskoor

Voorganger pastor W. Kuipers

Lector Jessica Rutte

Acoliet Rick



Intenties: Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, jaargetijde Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Leo en Cock Schrijvershof-Steijn, Cornelis Willebrordus Moons, overleden ouders van der Vlucht-Verbeij, Margaretha van Dijk-van den Burg en kleindochter Rupali

Woensdag 1 juni

Reeuwijk-Dorp **9.00 uur** viering in de kerk

Donderdag 2 juni

Reeuwijk-Brug **10.00 uur** viering in de Reehorst

Intentie: Truus van Setten-van Berkel

Zaterdag 4 juni

Reeuwijk-Dorp **19.30 uur** Pinksternoveen

Meer informatie over de Pinksternoveen zie elders in dit blad.

Opgeven van intenties

U kunt uw intenties opgeven via het secretariaat, tel. 0182-392310 of per mail: reeuwijk@sintjandd.nl. De kosten zijn € 10,- per intentie. Rek. NL02 RABO 0143303163

Communie thuis ontvangen

Wanneer u door ziekte, of andere omstandigheden, voor langere tijd niet naar de vieringen kunt komen en toch graag de Communie ontvangt, neemt u dan contact op met het secretariaat, tel. 0182-392310.

Kerkomroep.nl

De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken. U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl, in het zoekveld typt u Reeuwijk en u klikt HH Petrus en Pauluskerk aan.

Financiën

We kunnen uw financiële bijdrage goed gebruiken. U kunt een bedrag overmaken bij wijze van uw bijdrage aan de collecte op rek.nr. NL02RABO0143303163 t.n.v. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Reeuwijk, o.v.v. bijdrage collecte en datum. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geven met Givt

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Vandaar dat we in onze kerk gestart zijn met een nieuwe manier van collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Die kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. Uiteraard blijft het ook mogelijk om contant te geven aan de collecte.



Hooravond 24 mei

De hooravond voor onze geloofsgemeenschap is op dinsdag 24 mei. De aanvang is 20.00 uur. We rekenen op uw komst.

Pinksternoveen Reeuwijk van 27 mei t/m 4 juni.

Dit jaar is er een noveen in en rondom onze geloofsgemeenschappen.

Het volledige schema vindt u in de Voorloper of anders op de poster achter in de kerk of op de website.

In Reeuwijk is de slotviering op zaterdagavond 4 juni om 19.30 uur.

Het thema is "De Geest verbindt. Alle gebedsleiders van alle geloofsgemeenschappen proberen hier een mooie en inspirerende viering van te maken. Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.

Buitenviering in de Pastorie tuin

Op zaterdag 2 juli staat er een buitenviering gepland in de pastorietaan.

Het zal een eucharistieviering zijn en de aanvang is 19.00 uur.

Het is 4 dagen na het Petrus en Paulus feest dus vieren we dit op deze avond.

Verschillende koren zullen hun medewerking hieraan verlenen.

Ook de kinderen krijgen aandacht door middel van een kinderwoorddienst.

Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Het is al weer 3 jaar geleden dat we iets voor onze grote groep vrijwilligers hebben georganiseerd dus wordt het de hoogste tijd omdat even in te halen. Natuurlijk is er veel voorbereiding nodig om dit mogelijk te maken dus als u denkt ik wil best wel even helpen, meldt u aan bij 't secretariaat.

3 Jaar geleden was het bij deze buitenviering 's avonds 33 graden.

Zo warm hoeft het niet te zijn als het maar droog is.

Wij kijken uit naar uw komst.

Diaconale Impulsdag 2022

De Diaconale Impulsdag 2022 komt er aan! De datum is **zaterdag 14 mei 2022** en als thema hebben we gekozen: **Samen – Geraakt & Goed doen**. Het is een dag voor iedereen en al onze geloofsgemeenschappen leveren er een bijdrage aan. Deze dag is bedoeld om ons kennis te laten maken met de diaconie in de hele parochie, elkaar te leren kennen en ons verbonden te voelen. We laten ons niet alleen inspireren, maar komen ook in beweging en gaan bij elkaar op bezoek om te zien en te horen hoe geloofsgemeenschappen hun liefde voor de aarde en de mens in praktijk brengen.

Het begint er al mee dat je niet zomaar binnen komt. Het *toegangskaartje* voor deze dag is een gift in natura voor de Voedselbank *Moordrecht*. Dus kom maar op met die rijst, tandpasta, shampoo en macaroni!

In Gouda verbinden we de twee encyclieken *Laudato Si* en *Fratelli Tutti* met elkaar. Paus Franciscus nodigt ons daarin uit om te ontdekken wat ieder van ons kan doen om aan een betere toekomst te bouwen voor de aarde en onze medemens. In *Fratelli Tutti* geeft hij ons handvatten om deze nieuwe manier van leven te omarmen.

Anders dan andere jaren bezoeken we een aantal goede voorbeelden in onze parochie. De eerste vinden we in *Bodegraven*, omdat zij op allerlei manieren zorg dragen voor de medemens. Ze gaan het vertellen!

Na de lunch gaan we op pad naar Boskoop, waar we uitleg krijgen over wat zij doen om een Groene kerk te zijn. De dag wordt in Boskoop afgesloten met gebedsdienst, die wordt verzorgd door gebedsleiders uit *Waddinxveen* en *Reeuwijk*.

Ons programma ziet er als volgt uit:

10:00 - 10:45 Programma in de Antoniuszaal in Gouda

11:00 – 11:30 Fietsen/rijden naar Bodegraven

11:30 – 12:30 Bezoek aan Bodegraven met aangeboden lunch

12:30 – 13:00 Fietsen/rijden naar Boskoop

13:00 – 13:30 Bezoek aan Boskoop

13:30 – 14:00 Gebedsviering

Aanmelden, graag voor 4 mei via: parochie@sintjandd.nl.

Deze dag wordt u aangeboden door de parochie omdat we *samen geraakt zijn en goed doen!*

Met een hartelijke groet en heel graag tot ziens,

De werkgroep: Elselien van Duffelen, Wilma van Erdewijk, Zita Kolder, Pastor Rob Lijesen

In memoriam

Anna Dina van der Werf-Schlagwein

geboren 14 september 1952 - overleden 13 januari 2022

Anneke Schlagwein werd geboren op 14 september 1952 te Leiden als vijfde in het gezin, als één van een tweeling. Ze groeide op in een gezinsvervangend huis in Leiden. Na haar schooltijd ging ze werken in een bejaardenhuis.

Ze ontmoette via een wederzijdse kennis in 1974 Jan van der Werf. In 1975 trouwden ze en gingen ze in Reeuwijk-Brug wonen, lekker dicht bij Vergeer in Reeuwijk-Dorp waar Jan werkte.

In 1976 werd Sonja geboren, helaas met een beperking. Ze leefde, tot groot verdriet van haar ouders, maar 14 maanden.

In 1979 ging Anneke helpen met de verzorging van de tweeling van Jan en Lenie van Leeuwen. Ze bleef daar omdat er altijd werk is op een boerderij en ze alles graag netjes hield.

Anneke hield van handwerken en orgelspelen. Een neefje kwam wel eens langs om blokfluit te spelen, begeleid door Anneke op haar orgel.

Helaas ging haar gezondheid achteruit. Er brak een periode aan met veel getob en gedoe. Uitjes bestonden uit een enkele keer een reis naar Lourdes en koffie drinken met haar begeleider. Gelukkig sloot ze zich niet op; elke dag moest ze een paar keer naar buiten om een rondje te lopen.

Het leek of ze haar einde voelde naderen: De laatste tijd bedankte ze mensen alsof ze afscheid nam. Ze zag de dood als een bevrijding. Op Jan's verjaardag, 13 januari 2022, overleed ze plotseling. Rust zacht Anneke.

Johannes Hendricus Maria Rietveld

geboren 12 oktober 1951 - overleden 2 maart 2022

Joop is geboren op Tappersheul als zesde kind in een gezin van 10 kinderen en verhuisde op zijn zevende naar Diemerbroek. Na de lagere school ging hij naar de technische school in Gouda en leerde hij voor timmerman. Naast school, werkte Joop in zijn vrije tijd graag op de trekker in de regio.

Tijdens het uitgaan leerde hij Joke Fafanie kennen, trouwde in juli 1973 en ging in Papekop wonen. Daar werkte hij voor een aannemer en naast zijn baan kluste hij er nog bij.

In 1977 werd de oudste dochter geboren en twee jaar later de jongste dochter. Tussendoor verhuisden zij naar Boskoop. Joop heeft ook nog als vrachtwagenchauffeur gewerkt, maar keerde uiteindelijk weer terug als timmerman.

De dochters vlogen uit en er kwamen schoonzonen bij. Zij werden verblijd met 4 kleinkinderen. Het hadden er 5 kunnen zijn, maar één van de tweeling werd veel te vroeg geboren en bleek niet levensvatbaar. Joop timmerde een klein kistje voor hem en verwerkte zo dit verdriet.

Opnieuw sloeg het noodlot toe, toen Joke ernstig ziek werd en in september 2016 overleed. Met hulp van zijn gezin en vrienden wist hij weer uit het dal omhoog te kruipen.

In 2018 werd hij gevraagd om als zorgmedewerker mee te gaan op de Lourdesreis t.g.v. het 25 jarig priesterfeest van pastoor van Klaveren. Daar ontmoette hij Rieneke, die haar man verloren was in hetzelfde jaar als Joop zijn vrouw. Zij bleken meerdere raakvlakken te hebben en vonden elkaar en waren samen gelukkig. Maar het zat helaas weer niet mee en in 2019 bleek Joop een ernstige tumor onderin zijn rug te hebben, die niet operabel was. Met bestralen en chemo wist hij het onvermijdelijke nog enige jaren uit te stellen, maar in het vroege voorjaar van 2022 overleed hij omringd door zijn dierbaren, na afscheid van hen te hebben genomen.

Rust zacht Joop.

Ulrich Franz Tertnik

geboren 16 december 1957 - overleden 15 maart 2022

Jij hebt ons zoveel gebracht, zoveel gegeven.

Op 16 december 1957 is Ulrich geboren. Hij was het eerste kind van Walter en Hilde Tertnik. Op 3-jarige leeftijd verloor Ulrich zijn vader. Met zijn moeder en broertje Rainer is hij naar Nederland gekomen en gingen zij bij Jan v/d Hoogen wonen. Ulrich kreeg nog twee broertjes, Kees en Frank, en een zusje, Ingrid.

Al op jonge leeftijd is Ulrich in de boomkwekerij gaan werken. Daar heeft hij altijd ongelooflijk hard gewerkt. Hij heeft op vele boomkwekerijen gewerkt. De laatste drie werkgevers waren: Hugo T. Hooffman, Kooij en Boot & Dart.

Ulrich en Nicoline hebben elkaar op 12 juni 1976 ontmoet. In 1982 zijn Ulrich en Nicoline getrouwd, dat is bijna 40 jaar geleden. Na al die jaren samen waren zij zichtbaar nog steeds gek op elkaar. In 1990 werd Jessica geboren en in 1992 kwam Sabine daarbij. Altijd heeft hij alles voor zijn gezin gedaan. Een echte gezinsman en ondernemende vader was hij.

Jarenlang is Ulrich keeper geweest bij RVC. Na de voetbalcarrière is Ulrich gaan tennissen. Eerst jarenlang bij De Sluipers en de laatste jaren bij Botesa. De laatste maanden deed hij daar ook vrijwilligerswerk. Ulrich genoot van die ochtenden met de mannen van de tennis.

Vroeger ging Ulrich overal op zijn Puch naartoe en de laatste jaren was hij vaak op zijn scooter rondjes aan het rijden. Ook fietsen met Nicoline of alleen deed hij graag. Al wandelend met Nicoline door de Reeuwijkse polders haalde Ulrich graag herinneringen op.

In 2018 werd Ulrich opa van Mink en in 2019 van Cato. De kleinkinderen zijn dol op opa en zullen dat ook altijd blijven.

In het voorjaar van 2021 is Ulrich vervroegd met pensioen gegaan. Wat heeft hij daar veel te kort van kunnen genieten...

De liefde die Ulrich ons gaf, dragen wij voor altijd met ons mee in ons hart.

Lieve en zorgzame man, (schoon)pappa en opa,
wij houden van jou.