



Boskoop

# Kleine Onderons



Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

**Boskoop 57<sup>e</sup> jaargang | week 25-26 20 juni t/m 3 juli '22**

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50,  
2771 DE Boskoop, tel. 0172-212309.

Secretariaat telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en  
donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur.

Informatie ook via website [www.sintjandd.nl](http://www.sintjandd.nl)

Bankrekening nr. NL09 RABO 0108 5011 83 t.n.v. R.K. Parochie St. Jan  
de Doper inz Joh. Doper Boskoop.

## Agenda

Alle vieringen kunnen ook meegevierd worden via de  
livestream. <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015>

**Maandag 20 juni**

**19.00 uur** Eucharistieviering  
met pastoor Van Klaveren.

**Zondag 26 juni**

**11.00 uur Sint Jan de  
Doperdag.** Eucharistieviering  
met het gehele pastorale team.  
Anneke en Henk Spruit-van  
Zoest, Annie Zevenhoven-  
Vergeer, Wilhelmina Maria van  
der Kooij-van Leeuwen, Jeanne  
Binken, Dit van Ooi-Houtman,  
Toos en Leo van Lint-Moons

**Maandag 27 juni**

**19.00 uur** Eucharistieviering  
met pastoor Van Klaveren.

**Zaterdag 2 juli**

**19.00 uur** Eucharistieviering  
met Pater Bos.

Riet van Leeuwen-van  
Halteren, Joop van Ooi, Mark  
Hendrikman, Bert Janse,  
Nellie en Gerard Vlasveld-de  
Knegt, Aggie van Ruijven-  
Frehe

**Interieurverzorging:**

---

**In de week van 21 juni:** Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr.  
P.A.C. van der Wal

**Pater M.R. Hoogland 25 jaar priester**

---

Op 20 juni a.s. is het de dag dat pater Hoogland gedenkt dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. Voorwaar een mijlpaal, die wij niet onbenoemd willen laten, gelet op zijn regelmatige aanwezigheid in de weekendvieringen in onze parochies. Wij willen daarbij stil staan tijdens de viering op 3 juli a.s., als hij om 11.00 uur voorgaat tijdens de Ankerzondag in Gouda. Daar willen we hem ook een gezamenlijk cadeau aanbieden, waaraan u desgewenst kunt bijdragen. Pater Hoogland heeft aangegeven geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. Hij bestemt uw giften liever voor zijn congregatiegenoten die actief zijn in Polen en Oekraïne bij de opvang van vluchtelingen als gevolg van het conflict in die regio.

U kunt uw bijdrage overmaken naar NL28 RABO 0157573141 t.n.v. parochie St Jan de Doper, onder vermelding van cadeau pater Hoogland. Bij voorbaat dank!

Parochianen die dat willen, kunnen hem tevens een felicitatie sturen op het adres Wal 61A, 2871BC Schoonhoven. Stuur hem daar svp geen bloemen, want daar is hij allergisch voor!

F.J. Marcus, vicevoorzitter parochiebestuur.

## **Sint Jan de Doper dag**

We mogen, kunnen en willen weer: Sint Jan de Doperdag 2022. Pomp de banden op van je E-Bike, trek je wandelschoenen aan, neem de trein, de ezel of jouw voiture en kom met elkaar naar de Sint Jan de Doperdag! **Zondag 26 juni** mogen, kunnen en willen we weer: onze Sint Jan de Doperdag! We vieren om **11.00 uur** de Eucharistie. Onthullen de opbrengst van de Vastenactie en overhandigen, onder een daverend applaus, een cheque aan Saskia van Vuuren, de powervrouw van El Arbol. Ook nemen we afscheid van Nellie Plaazier. Na jaren van trouwe dienst op het parochiesecretariaat heeft ze haar horizon verlegd naar de Vlietstreek.

Alle communicanten en de vormelingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Via flyers worden de oud deelnemers aan de Wereld Jongerendagen uitgedaagd om hun WJD sweater, hoodie of t-shirt uit de mottenballen te halen, aan te trekken om op de Sint Jan de Doperdag ambassadeur te zijn voor een nieuwe lichter jongeren richting Lissabon 2023! Na de viering is er een High Tea die door heel de Sint Jan parochie wordt samengesteld. Als iedereen iets maakt, bakt of creëert dan delen we dat met elkaar. Smaakvolle recepten kunt u vinden op [heelhollandbakt.nl/recepten](http://heelhollandbakt.nl/recepten). Het is maar een suggestie.

Af en toe hoor je in de wandelgangen: ik ga alleen maar naar mijn eigen kerk.... Weet dan dat die kerk op zondag 26 juni aan de A.P. van Neslaan in Boskoop staat!

De werkgroep Sint Jandag.

## **Paus Adrianus en Catharijneconvent**

U heeft het hopelijk al gehoord en gezien. Dit jaar herdenken we dat 500 jaar geleden een bijzondere Nederlander tot paus is gekozen. In het Catharijneconvent in zijn geboorteplaats Utrecht is een beperkte tentoonstelling aan hem gewijd. Paus Adrianus - wereldleider uit Utrecht - Catharijneconvent. Onze oud-pastoor Ad van der Helm wil graag op donderdagavond 7 juli vanaf 20.00 uur een inleiding houden over deze bijzondere paus in de koffiezaal bij de Victorkerk te Waddinxveen.

Tevens zal de conservator van de tentoonstelling Adriaan Veldman op 9 juli om 11.00 uur exclusief voor onze parochianen een toelichting verzorgen bij de expositie in het museum in Utrecht.

In het Catharijneconvent is tot 28 augustus ook de interessante expositie te zien over belangrijke veranderingen in de Kerk onder de titel Van God los? De onstuimige jaren zestig - Catharijneconvent. Een unieke kans om beide exposities te bezoeken en meer te weten te komen over Paus Adrianus.

De capaciteit in Utrecht voor de toelichting en rondleiding bij de expositie over Paus Adrianus is beperkt dus graag vooraf aanmelden bij mij. Vol is vol, helaas. Vervoer naar Utrecht en toegang tot het museum kunnen we niet verzorgen. Adres Catharijneconvent: Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht. Aanmelden voor bezoek aan Utrecht: penningmeester.parochie@sintjandd.nl

## **Zomerleesavonden**

Dit jaar zijn er net als vorig jaar weer zomerleesavonden in de tuinen van onze kerken. Dit jaar verwarmt de avondzon jouw handen die in alle rust de bladzijden omslaan van ons boek: Titus Brandsma, van held tot heilige. We maken (opnieuw) kennis met Titus Brandsma, lezen waarom hij Heilig is verklaard. Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen pater Karmeliet, maar ook één van de eerste hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een toonaangevend persoon in de herontdekking van de Nederlandse mystiek, zelfs mysticus, een ondergewaardeerde theologische hoogvlieger en toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het laatst werd hij ook bekend als verzetsheld en martelaar. Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in dit prachtig full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven van het bewonderingswaardige mens dat Titus Brandsma was.

Onze leesavonden zijn op 12 juli in Moordrecht, 14 juli in Gouda, 19 juli in Haastrecht en op 21 juli in Waddinxveen steeds van 19.30 uur - 21.00 uur. De laatste avond sluiten we af met Friese kruidkoek en Berenburger of een andere smaakvolle combinatie 😊.

Er is plaats voor 15 deelnemers, er zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Opgeven voor 1 juli via [parochie@sintjandd.nl](mailto:parochie@sintjandd.nl).

Het boek is te bestellen bij uw lokale boekhandel en kost € 19,95. Pastor Rob Lijesen.

## **Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli 2022**

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. Het bedevaartsoord staat daar op een bijzondere manier bij stil tijdens de Nationale Bedevaart. Speciaal voor deze gelegenheid rijdt er voor wie met het OV reist een bus naar Brielle vanaf het Centraal Station Rotterdam (Conradstraat). Daarvoor pikt de bus de eerste bedevaartgangers op bij de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam.

“We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien”, zegt custos pastoor Jack Glas. “Dus kom naar de Nationale Bedevaart, zodat we met velen samen ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats.”

Aanmelden voor de bus is nodig en kan via [bureau@bisdomrotterdam.nl](mailto:bureau@bisdomrotterdam.nl). Voor de bus wordt een bijdrage van € 10 per persoon gevraagd. Dit bedrag kan worden voldaan bij het instappen en is voor de heen- en terugreis. De Nationale Bedevaart wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Daarna rijdt de bus terug naar Rotterdam.

Zaterdag 9 juli 2022

8.45 uur vertrek vanaf de kathedraal in Rotterdam

9.00 uur vertrek vanaf Rotterdam Centraal Station (Conradstraat)

U wordt gevraagd om een eigen bijdrage van € 10 te voldoen bij het instappen. Meld u aan via [bureau@bisdomrotterdam.nl](mailto:bureau@bisdomrotterdam.nl)

## **Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer**

“Hemel + Aarde aanraken”.

**Er zijn nog plaatsen beschikbaar, meld u zich zo snel mogelijk aan als u mee op bedevaart wil.**

Beste Bedevaartgangers, het licht staat op groen! Wij zijn als groep na 2 jaar weer welkom in Kevelaer. Nu dan echt voor de 256e keer. Met pastoor D. van Klaveren als geestelijk begeleider.

De bedevaart is: **Donderdag 4, Vrijdag 5 en Zaterdag 6 Augustus.** Onderdeel van ons programma is de Grote Kruisweg met zijn allen, ongeveer 1,5 uur lopen. Als u slecht ter been bent, regelen wij een rolstoel.

Bestuur Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer  
secretariaat: Mevr. Agnes Janmaat-Streng, Godfried Bomansweg 24,  
3446 ZN WOERDEN, tel: 0348-410270 of bij geen gehoor Joop 06-  
44584722 email: [secretariaat.broederschap.gk@gmail.com](mailto:secretariaat.broederschap.gk@gmail.com)  
Meer informatie over de bedevaart vindt u op de leestafel in de kerk.

## **Hulpactie Oekraïne vanuit Gouda**

Wij bevelen deze actie in het bijzonder aan:

Vrijdag 1 juli vertrekken we opnieuw met hulpgoederen voor Oekraïne! Wilt u meehelpen om onze vrachtwagens te vullen of wilt u een gift doneren? Naar aanleiding van eerdere acties aan de Oekraïense-Poolse grens hebben we goede contacten in Oekraïne overgehouden. We hebben aan de grens van Oekraïne veel voedsel kunnen uitdelen, dat vervolgens met busjes het land in werden gereden. Vanwege deze plaatselijke contacten hebben we een goede opening bij de grens, zodat we weten dat de goederen op de juiste plaatsen terecht komen. Hierdoor is het mogelijk om goederen op grotere schaal het land in te krijgen. Deze hulpgoederen worden gebruikt voor vluchtelingen in de regio tussen Lviv en Kiev. Er is veel geld nodig voor te maken transportkosten, het kopen van houdbare producten en voor de overige noodhulpartikelen.

U kunt een gift overmaken op nummer

IBAN NL 85 RABO 0189 4237 14 t.n.v. KR Ger. Gem. Gouda  
Oekraïne-Noodhulp

U kunt ook goederen doneren en inleveren op de 23 en 30 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de hal van de Gereformeerde Gemeente Gouda. Voor meer info zie

[https://gergemgouda.nl/noodhulp\\_oekraïne](https://gergemgouda.nl/noodhulp_oekraïne)

## **Hoogfeest Heilig Hart**

Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren is het Hoogfeest H. Hart van Jezus. Dit zullen we vieren met een parochiebrede eucharistieviering op 24 juni om 19.30 uur in de H. Josephkerk Gouda. De devotie tot het H. Hart vormt een grote historische uiting van de godsvrucht van de Kerk voor Jezus Christus, haar bruidegom en Heer. Zijn vraagt een fundamentele houding die bestaat uit bekering en herstel, liefde en dankbaarheid, apostolische inzet en toewijding tegenover Christus en Zijn heilswerk.