

Nieuwsbrief 8, 2022

augustus 2022

Zondag 31 juli

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering
Voorganger pastoor D. van Klaveren
Lector Jessica Rutte
Acoliet Wendy

Intenties: Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Anne van Zoest, jaargetijde Paula de Jong-Pijnacker, jaargetijde Joop van der Werf, Ulrich Tertnik, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Cornelis Petrus Mourits en dochter Anita, jaargetijde Ton van der Wal

Woensdag 3 augustus

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intenties: Bernard Spruit, Anneke van der Werf-Schlagwein

Donderdag 4 augustus

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Truus van Setten-van Berkel

Zondag 7 augustus

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Woord Communieviering

Voorganger P. Schuurmans
Lector Leo van Zoest

Intenties: overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Elizabeth de Jong-Moons, Cornelis Willebrordus Moons, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Gerard en Sigrid van der Werf, Cor en Rie Segers-Gerts

Woensdag 10 augustus

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intentie: Martin Feenstra

Donderdag 11 augustus

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: voor de 100-jarige Cor van Rhijn, Maartje Elisabeth van Leeuwen-Schrieken

Vrijdag 12 augustus

Reeuwijk-Brug 19.00 uur weeksluiting in de Reehorst

Voorganger Arie van Leeuwen

Zondag 14 augustus

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering

Voorganger pastoor D. van Klaveren
Lector Dorien van Leeuwen
Acoliet Wendy

Intenties: Henri van de Wetering, Rina van Leeuwen-van Zuijlen, Henny Koemans, overleden ouders van der Werf-van Leeuwen, overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor, Bernard Spruit, Frans en Truus van Leeuwen-van der Slot, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, Everhardus van Meurs, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Wijndand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, Anneke van der Werf-Schlagwein, Alie Stamps-Nieuwenhuizen

Woensdag 17 augustus**Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur viering in de kerk**Donderdag 18 augustus****Reeuwijk-Brug** 10.00 uur viering in de Reehorst*Intenties:* Corrie Moons-van Veen, Truus van Setten-van Berkel**Zondag 21 augustus****Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor

Voorganger pastor W. Kuipers

Lector Leny van Leeuwen

Acoliet Rosalie

Intenties: Walter Broug, Annelies Peeman, jaargetijde Fred van Zoest, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk en zoon Koen, Clemens van der Werf, Joop en Joke Rietveld, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Antonius Kemp**Woensdag 24 augustus****Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur viering in de kerk*Intenties:* jaargetijde Manus Verkleij, Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie**Donderdag 25 augustus****Reeuwijk-Brug** 10.00 uur viering in de Reehorst**Vrijdag 26 augustus****Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur viering t.g.v. opening van het nieuwe schooljaar m.m.v. *Cantarellen***Reeuwijk-Dorp** 13.00 uur Huwelijksviering Iris van de Heuvel en Sander Botman m.m.v. Alzandokoor**Zondag 28 augustus****Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur Eucharistieviering

Voorganger pastoor D. van Klaveren

Lector Angelique Buiten

Acoliet Annette

Intenties: Petrus Adrianus Spruit en Cornelia Adriana Spruit-van Leeuwen, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, overleden ouders van Zoest-van Velzen, Cornelis Willebrordus Moons, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc*MIVA collecte***Woensdag 31 augustus****Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur viering in de kerk**Donderdag 1 september****Reeuwijk-Brug** 10.00 uur viering in de Reehorst*Intentie:* Truus van Setten-van Berkel**Zondag 4 september****Reeuwijk-Dorp** 9.00 uur viering met zang door kinderkoor *Cantarellen*

Lector Arie van Leeuwen

Acoliet Anna

Intenties: familie Verkleij-Haske, Rina van Leeuwen-van Zuijlen, Jan en Anneke Vermeulen-Heemskerk, Henny Koemans, Anneke van der Werf-Schlagwein, overleden ouders Bunnik-van der Vlucht, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor Hoogeveen, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Bernard Spruit, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, overleden ouders van Zoest-Stolwijk en Annie

Opgeven van intenties

U kunt uw intenties opgeven via het secretariaat, tel. 0182-392310 of per mail: reeuwijk@sintjandd.nl. De kosten zijn € 10,- per intentie. Rek. NL02 RABO 0143303163

Communie thuis ontvangen

Wanneer u door ziekte, of andere omstandigheden, voor langere tijd niet naar de vieringen kunt komen en toch graag de Communie ontvangt, neemt u dan contact op met het secretariaat, tel. 0182-392310.

Kerkomroep.nl

De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken. U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl, in het zoekveld typt u Reeuwijk en u klikt HH Petrus en Pauluskerk aan.

Financiën

We kunnen uw financiële bijdrage goed gebruiken. U kunt een bedrag overmaken bij wijze van uw bijdrage aan de collecte op rek.nr. NL02RABO0143303163 t.n.v. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Reeuwijk, o.v.v. bijdrage collecte en datum. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geven met Givt

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Vandaar dat we in onze kerk gestart zijn met een nieuwe manier van collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Die kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. Uiteraard blijft het ook mogelijk om contant te geven aan de collecte.

Openingstijden secretariaat tijdens de vakantie

Van 11 juli t/m 26 augustus is het secretariaat alleen op donderdagmorgen geopend van 9.00 -12.00 uur. De mail wordt regelmatig gelezen. Wij wensen u een fijne zomer toe. Nel, Jolanda en Leny

Vrijwilligers gezocht voor het ophalen van ouderen voor de weeksluiting

Elke vrijdagavond om 19.00 vindt er in de Spil (de grote zaal van het Zorgcentrum De Reehorst, te Reeuwijk) de weeksluiting plaats. Een korte kerkdienst waarin de omliggende gemeentes en parochie een bijdrage leveren aan de invulling hiervan. De bezoekers komen uit de aanleunwoningen, uit de buurt en het zorgcentrum De Reehorst.

Dat kan alleen niet zonder uw hulp! We zoeken nieuwe vrijwilligers die de bewoners ophalen. Het is voor hen echt een moment weg uit het dagelijkse leven van het zorgcentrum, zodat ze hun geloof mogen vieren met medegelovigen. Na afloop wordt er altijd even koffie gedronken en zullen zij een gesprek erg fijn vinden.

U kunt zelf aangeven hoe vaak u dat zou willen (bv. eens in de twee weken, eens in de maand etc. of op invalbasis), elke hulp wordt gewaardeerd! De zaal wordt vanaf 18:15 klaargezet en uiterlijk 20:15 is alles weer opgeruimd en kunt u met een tevreden gevoel naar huis.

Hebt u interesse of nog meer vragen, dan kunt u contact opnemen met Maaïke van Dijk (06 36 42 06 89 of maaïke.vandijk@zorgpartners.nl). Hopelijk mogen we binnenkort enkele nieuwe vrijwilligers begroeten!

Bruisend Reeuwijk op 27 augustus

Met alle kerken van Reeuwijk willen we ons laten zien en horen tijdens :

Bruisend Reeuwijk. We hebben een kraam voor de Ark en de Ark ter beschikking. Met 5 kerken gaan we dit als volgt aanpakken: ledere kerkgemeenschap heeft 1 uur de opdracht om het volgende te doen:

- 1 Persoon bij de kraam die deelt de kaartjes uit waarop 2 vragen staan:
- Waar ben je dankbaar voor?? En waar ben je bezorgd over??

Deze vragen worden op het kaartje ingevuld en kunnen in de wensboom gehangen worden die in de Ark staat. Bij de kraam mag je ook een kaarsje meenemen die je bij de wensboom aansteekt.

Voor de kinderen is er buiten of binnen, afhankelijk van het weer iemand die een verhaal verteld en hen bezig houdt.

Aan het begin van het uur is er een korte kerkelijke bijeenkomst in de Ark.

De RK kerk is ingedeeld tussen 14.00 en 15.00 uur.

We hebben 3 personen nodig: 1 voor de kraam, 1 voor de kinderen en 1 voor de bijeenkomst. Ik wil het laatste wel op me nemen, maar ben dus nog op zoek naar 2 mensen die mij willen helpen. Wie heeft er een uurtje tijd????

Leo van Zoest: 0182 392140.

Parochiereis Rome 4 tot 9 oktober 2022

We bidden bij de graven van de apostelen, zullen een audiëntie bij de heilige vader meemaken, gaan de sporen na van de eerste christenen in de catacomben en de Scavi (opgravingen onder de Sint Pieter). We zullen dagelijks de Mis vieren, onder andere in de Santa Maria Maggiore, de kruisweg bidden langs de Via Appia, inspiratiemomenten met elkaar beleven en de dag dagelijks afsluiten met gezamenlijk gebed. Uiteraard blijft er tijd over om van de stad en elkaar te genieten!

* 5 nachten 779 euro op basis van half pension

* KLM naar Rome Vluchttijden 4 oktober 14.25 – 16.35 & 9 oktober 19.40 – 22.05

Inbegrepen ; half pension, vervoer, transfer luchthaven – hotel, hotel – luchthaven, entrees, 2pk waar nodig op basis van indeling, zeer beperkt aantal 1pk aanwezig.

Hotel : Monastery Stays, we verblijven in het gasthuis Zusters Franciscanessen, Casa procura madre del divin pastore.

Inschrijven kan tot 24 augustus.

Voor meer informatie kijkt u op de website www.sintjandd.nl.

Bedevaart Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

** één-daagse bedevaart op maandag 22 augustus 2022

Pastoor S. Verschuur en Diaken drs. H.A. van Zoelen

** twee-daagse bedevaart 3 en 4 september 2022, *Pastoor Th. Blokland*.

** vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 7 t/m 11 oktober 2022

Pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken drs. H.A. van Zoelen

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen, op te vragen bij mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015 3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com of kijk op de website www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Gouwe Momenten 2022: 'Geef Gouda door'.

Ook dit jaar worden weer Gouwe Momenten gehouden op alle vrijdagen in juli en augustus van 12.00 - 12.30 uur in de Sint-Janskerk. 'Geef Gouda door' is het thema van Gouda 750.

Gouwe Momenten zijn korte vieringen, waarin wij even de hectiek van alledag achter ons laten en onder de leiding van een Goudse voorganger en het luisteren naar muziek ons bezinnen op wat er werkelijk toe doet. Niet om los te komen van de wereld, maar om er beter in te kunnen staan. Dit jaar sluiten wij met het thema voor de Gouwe Momenten aan bij Gouda 750, door de vraag 'Wat geven wij door?' te stellen. Wij willen daarbij onze inspiratie zoeken in het figuur van Johannes de Doper, eeuwenlang schutspatroon van onze stad, naamgever van de RK Parochie Sint Jan de Doper en de Oud-Katholieke Parochie H. Johannes de Doper en zeker ook van de Sint-Janskerk, waar de Gouwe Momenten worden gehouden. De toegang is vrij. Zie voor meer info www.rvkgouda.nl/GouweMomenten.

In memoriam

Antonius Theodorus Kemp

geboren 1 december 1933 - overleden 22 mei 2022

Hij was de middelste van een gezin met 7 kinderen, opgroeiend op een bescheiden boerderij in Oud-Reeuwijk in een tijd van crisis en oorlog. Er moest hard gewerkt worden op de boerderij, ook door de kinderen. Op zijn 15^e jaar is hij gaan werken bij Heemskerk in Waddinxveen, maar ook toen ontkwam hij niet aan zijn taken op de boerderij. Om 5 uur op om te melken en daarna op de fiets naar de baas.

In januari 1959 is hij met Riet van der Werf in het huwelijk getreden in de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp. Ook toen was het erg moeilijk om als starters aan woonruimte te komen. Met enige vindingrijkheid heeft hij toen een klein houten huisje aan de Randenburgseweg weten te vinden, waar zij die eerste jaren met hun gezin hebben gewoond. Uiteindelijk heeft hij zijn hele leven in Reeuwijk gewoond en is hij gestorven op hemelsbreed een kilometer van zijn geboortehuis, 88 jaar later.

De H.H. Petrus en Pauluskerk is altijd een bijzondere plek geweest voor hem. Jarenlang heeft hij zich met enorm veel toewijding ingezet voor het onderhoud en restauratie van het kerkgebouw en het omringende perceel. Zodanig zelfs, dat zijn kleinkinderen het 'Opa's kerk' zijn gaan noemen. Voor zijn jarenlange inspanningen voor de kerkgemeenschap heeft hij in 1994 een pauselijke onderscheiding gekregen.

Voor Toon is zijn familie altijd het belangrijkste geweest. Zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, maar ook broers, zussen, zwagers, schoonzussen. Voor iedereen stond hij altijd klaar met advies en hulp. En hoewel ons verdriet er niet minder door wordt nu hij er niet meer is, zijn we als familie dankbaar voor de overweldigende belangstelling en steunbetuigingen van iedereen voor wie hij zoveel heeft weten te betekenen.

“Een rijk en voltooid leven/Authentiek en dienstbaar.”