

Nieuwsbrief 9, 2022

september 2022

Woensdag 31 augustus

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intentie: Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos

Donderdag 1 september

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Truus van Setten-van Berkel, Jan Verlaan

Zondag 4 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor Cantarellen

Voorganger pastoor D. van Klaveren

Lector Angelique

Acoliet Anna

Intenties: familie Verkleij-Haske, Rina van Leeuwen-van Zuijlen, Jan en Anneke Vermeulen-Heemskerk, Henny Koemans, Anneke van der Werf-Schlagwein, overleden ouders Bunnik-van der Vlugt, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Cor Hoogeveen, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Bernard Spruit, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, overleden ouders van Zoest-Stolwijk en Annie

Woensdag 7 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intentie: Niek en Adrie Verbeij-de Groot

Donderdag 8 september

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Zondag 11 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering

Voorganger pastor W. Kuipers

Lector Wilco Dorresteyn

Acoliet Wouter

Intenties: jaargetijde Riet Vermeij-Nederhof, overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, jaargetijde Rina van Leeuwen-van Zuilen, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, jaargetijde Johannes Hendrikus Dorresteyn, Wilhelmina Dorresteyn-van Wijngaarden, overleden ouders van Leeuwen-Mouris en Theo, Anne van Zoest, Paula de Jong-Pijnacker, Everhardus van Meurs, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Cor en Rie Segers-Gerts, overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor

Woensdag 14 september **Algemene Ziekenzalving**

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intenties: Anneke van der Werf-Schlagwein, Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Alie Stamps-Nieuwenhuizen

Donderdag 15 september

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intenties: Truus van Setten-van Berkel, Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos

Zondag 18 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor

Voorganger pater Peelen

Lector Jolanda van Leeuwen

Acoliet Rick

Intenties: Henri van de Wetering, Rina van Leeuwen-van Zuijlen, Rupali en oma van Dijk-van den Burg, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, overleden ouders van der Werf-van Leeuwen, uit dankbaarheid, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk en zonen Koen en Fred, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, Cornelis Willebrordus Moons, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Antonius Kemp, overleden ouders Nobel-Vianen en Adrie en Theo

Woensdag 21 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intenties: Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Bernard Spruit, Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos

Donderdag 22 september

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intenties: Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Leo van der Werf

Vrijdag 23 september

Reeuwijk-Brug 19.00 uur weeksluiting in de Reehorst m.m.v. Caeciliakoor

Voorganger Leo van Zoest

Zondag 25 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur GEEN VIERING

Reeuwijk-Brug 9.30 uur Oecumenische viering in De Ark met Kinderwoorddienst



Woensdag 28 september

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Donderdag 29 september Algemene Ziekenzalving

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos

Zondag 2 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering met zang door Caeciliakoor

Acoliet Wendy

Intenties: Clemens van der Werf, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk, voor zonen Koen en Fred, Joop en Joke Rietveld, Henny Koemans, Cor Hoogeveen, Annie en Piet Bunnik-Kemp, jaargetijde Cathrien van Vuuren-Segers, Wim van Vuuren, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, uit dankbaarheid bij een 90^{ste} verjaardag

Opgeven van intenties

U kunt uw intenties opgeven via het secretariaat, tel. 0182-392310 of per mail:

reeuwijk@sintjandd.nl. De kosten zijn € 10,- per intentie. Rek. NL02 RABO 0143303163

Communie thuis ontvangen

Wanneer u door ziekte, of andere omstandigheden, voor langere tijd niet naar de vieringen kunt komen en toch graag de Communie ontvangt, neemt u dan contact op met het secretariaat, tel. 0182-392310.

Kerkomroep.nl

De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken. U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl, in het zoekveld typt u Reeuwijk en u klikt HH Petrus en Pauluskerk aan.

Financiën

We kunnen uw financiële bijdrage goed gebruiken. U kunt een bedrag overmaken bij wijze van uw bijdrage aan de collecte op rek.nr. NL02RABO0143303163 t.n.v. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Reeuwijk, o.v.v. bijdrage collecte en datum. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geven met Givt

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Vandaar dat we in onze kerk gestart zijn met een nieuwe manier van collecteren, waarbij u met uw smartphone kunt doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wilt u gebruik maken van deze service, dan heeft u de Givt-app nodig. Die kunt u downloaden op www.givtapp.net/download. Uiteraard blijft het ook mogelijk om contant te geven aan de collecte.

Vrijwilligers gezocht voor het ophalen van ouderen voor de weeksluiting

Elke vrijdagavond om 19.00 vindt er in de Spil (de grote zaal van het Zorgcentrum De Reehorst, te Reeuwijk) de weeksluiting plaats. Een korte kerkdienst waarin de omliggende gemeentes en parochie een bijdrage leveren aan de invulling hiervan. De bezoekers komen uit de aanleunwoningen, uit de buurt en het zorgcentrum De Reehorst.

Dat kan alleen niet zonder uw hulp! We zoeken nieuwe vrijwilligers die de bewoners ophalen. Het is voor hen echt een moment weg uit het dagelijkse leven van het zorgcentrum, zodat ze hun geloof mogen vieren met medegelovigen. Na afloop wordt er altijd even koffie gedronken en zullen zij een gesprek erg fijn vinden.

U kunt zelf aangeven hoe vaak u dat zou willen (bv. eens in de twee weken, eens in de maand etc. of op invalbasis), elke hulp wordt gewaardeerd! De zaal wordt vanaf 18:15 klaargezet en uiterlijk 20:15 is alles weer opgeruimd en kunt u met een tevreden gevoel naar huis.

Hebt u interesse of nog meer vragen, dan kunt u contact opnemen met Maaïke van Dijk (06 36 42 06 89 of maaïke.vandijk@zorgpartners.nl). Hopelijk mogen we binnenkort enkele nieuwe vrijwilligers begroeten!

Rozenkrans bidden

In september gaan we in onze parochie weer beginnen met het bidden van de rozenkrans. Eén keer per maand wenden we ons tot Maria, onze voorspreekster bij Jezus. We dragen onze eigen intenties op, maar bidden vooral voor onze naasten, voor bekeerlingen en roepingen, de paus en onze priesters, de situatie in de wereld.

U bent van harte welkom om zich bij een van de bestaande groepen aan te sluiten:

Gouda (0182-523801): vrijdag ochtend – 3^e van de maand (in het Spaans)

Waddinxveen (0182-633615): maandag ochtend – 2^e van de maand

Boskoop (0172-215424): dinsdag ochtend – 2^e van de maand

Aanvullende informatie over de groepen, locatie en begintijd ontvangt u bij betreffende contactpersonen of het secretariaat. Bel dus gerust en kom geheel vrijblijvend meebidden.

Nieuw: Bloemetje van de maand

Vanaf de maand september gaan we met een nieuw initiatief van start.

Op de eerste zondag van de maand staat er een boeketje bloemen op het altaar welke na afloop van de viering gebracht wordt bij iemand die op dat moment een steuntje in de rug kan gebruiken.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Omdat op het secretariaat niet altijd bekend is wie daarvoor in aanmerking zou kunnen komen vragen wij u om door te geven als er iemand in uw omgeving ziek is, in een moeilijke periode verkeerd, een opkikker nodig heeft om weer verder te kunnen of iets zeer bijzonders te vieren heeft.

Op het secretariaat hebben we veel contacten maar soms is er iets gebeurd waar we niet vanaf wisten en wat achteraf een kaartje, bloemetje, bezoekje of blijk van medeleven had verdiend. Wat niet gemeld wordt is ook niet bekend.

Uw melding is dus welkom: 0182-392310 of reeuwijk@sintjandd.nl

Alvast dank, Nel, Jolanda en Leny

Oecumenische viering

Op zondag 25 september is de oecumenische viering in de Ark, met kinderwoorddienst.

De voorgangers zijn Ds Muriël van Diepen en Diaken Paul Schuurmans.

De viering begint om 9.30 uur. In de Petrus en Paulus kerk is er geen viering.

U bent van harte welkom om de viering bij te wonen.

Ook wordt er voor deze viering een gelegenheidskoor samengesteld, een koor vanuit De Ark en de RK geloofsgemeenschap.

Nico Hovius heeft de leiding over het gelegenheidskoor, wat speciaal voor deze oecumenische dienst samen wordt gesteld. We hopen dat de zangers/zangeressen onder ons zich willen aansluiten om samen met elkaar deze viering tot iets speciaals te maken.

Nico heeft de volgende momenten geprikt om te oefenen.

Zaterdag 10 september van half 10 tot half 1 in de Petrus en Pauluskerk.

Vrijdag 23 september van half 8 tot half 10 in de Ark.

Zondag voor de dienst om half 9 in de Ark.

Diverse liederen zullen ingestudeerd worden, waarvan 4 stukken uit "The Armes Man" van Karl Jenkin. Het gaat om een Kyrie, een Sancties, een Hymne en het Agnus Dei.

We hopen op een grote opkomst. Wilt u meezingen, geef het even door aan de oecumenische werkgroep, hjdekeijzer@hetnet.nl

Kinderwoorddienst

Voor in de agenda: In oktober staat 30 oktober op het programma voor een Kinderwoorddienst tijdens de viering op zondagochtend. En dan uiteraard de Advent: 27 november, 4, 11 en 18 december.

In memoriam

Nicolaas Gerardus (Niek) Verbeij

geboren 14 augustus 1928 – overleden 15 juni 2022

Niek is geboren in Reeuwijk als jongste zoon van een gezin van drie kinderen. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool in Gouda waar hij leerde voor timmerman. Hij ging werken in het timmer- en botenbedrijf van zijn vader aan de Oud-Reeuwijkseweg 35. In de avonduren behaalde hij zijn annemersdiploma en nam hij later het bedrijf over. In 1953 trouwde hij met Adri de Groot. In die tijd kon je ook moeilijk woonruimte vinden. Hij bouwde zelf een houten huisje aan de Oud-Reeuwijkseweg 23. Zij kregen drie kinderen. Niek, overleden in mei 2020, Anneke en Joke. Op zijn geboortegrond bouwde hij in 1963 zelf een nieuw huis met een timmerwerkplaats. Later kocht hij een stuk weiland achter de werkplaats dat hij omtoverde tot een mooie tuin met bloemen, vogels, kippen, kasjes en een moestuin. Hun stekje aan de Oud-Reeuwijkseweg was hun grote trots. Op 55 jarige leeftijd stopte hij met zijn annemersbedrijf. Samen met Adri trokken zij jaarlijks wekenlang door Europa met de caravan. Reizen was zijn lust en leven. Door de afnemende gezondheid van Adri, zij leed aan Alzheimer, werd zijn wereld kleiner. Na haar overlijden maakte hij weer veel uitstapjes. Hij trok er zelf op uit en ging graag mee met de museumbus, de Zonnebloem en de Seniorenvereniging. Elke zondag en woensdagochtend was hij in de kerk en genoot hij van de koffieochtenden. Zijn wens was zo lang mogelijk in zijn eigen huis te blijven wonen. Helaas liet zijn lichamelijke conditie dit niet toe. In 2020 is hij verhuisd naar Irishof in Gouda. Ook daar nam hij deel aan nagenoeg alle activiteiten. Tot het laatst toe wilde hij leven en de regie behouden over zijn eigen leven. Hij heeft nog afscheid kunnen nemen van zijn oudste broer Nard, schoonzus Thea, zijn beide dochters en schoonzoon. Hij is overleden in zijn slaap. Rust zacht Niek.