

Nieuwsbrief 10, 2022

oktober 2022

Zondag 2 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor
Voorganger M.R. Hoogland cp
Lector Leo van Zoest
Acoliet Wendy

Intenties: Henny Koemans, Cor Hoogeveen, Annie en Piet Bunnik-Kemp, jaargetijde Cathrien van Vuuren-Segers, Wim van Vuuren, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, uit dankbaarheid bij een 90^{ste} verjaardag, Han en Riet Houtman-van der Laan, Toos en Aad van der Poel-Koot, Anne van Zoest

Woensdag 5 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intentie: Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Niek en Adrie Verbeij-de Groot

Donderdag 6 oktober

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg

Zondag 9 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Woord Communieviering met zang door Alzandokoor leden

Voorganger Dorien van Leeuwen
Lector Leny van Leeuwen

Intenties: Walter Broug, Annelies Peeman, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, jaargetijde Everhardus van Meurs, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, Anneke van der Werf-Schlagwein, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Alie Stamps-Nieuwenhuizen, Cor en Rie Segers-Gerts, Gerard van der Werf, Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos, Clemens van der Werf, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk, voor zonen Koen en Fred, Joop en Joke Rietveld

Woensdag 12 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intentie: Bernard Spruit

Donderdag 13 oktober

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Zaterdag 15 oktober

PELGRIMINI

Startlocatie Reeuwijk 8.15 uur in H.H. Petrus & Pauluskerk.

Meer info elders in dit blad.

Zondag 16 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor met doop van Twan Uiterwijk

Voorganger pastoor D. van Klaveren
Lector Wilco Dorresteyn
Acoliet Rosalie

Intenties: overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, Corrie Moons-van Veen, overleden ouders van der Werf-van Leeuwen, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, Janny Rijkenhuizen, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, jaargetijde Wim Röling, overleden ouders Chris en Annie Spruit-de Goeij

Van 16.00 – 18.00 uur matinee Alzandokoor t.g.v. 35 + 2-jarig bestaan.

Meer info elders in dit blad.

Woensdag 19 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intenties: jaargetijde pastoor Willem van der Meer, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie

Donderdag 20 oktober Mariaviering

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intenties: jaargetijde Bep Hoogeveen-Segers, Jan Hoogeveen

Neemt u even contact op met het secretariaat als u vervoer naar deze viering wenst.

Zondag 23 oktober Wereldmissiedag

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering met zang door Cantarellen

Voorganger pater Peelen

Lector Angelique Aerts

Acoliet Wouter

Intenties: Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos, Cor Hoogeveen, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Anita de Wit, Bernard Spruit, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, overleden ouders van Zoest-Stolwijk en Annie, ouders van Leeuwen-Stolwijk en Cor, Antonius Kemp, jaargetijde Jérôme Spaas, Riet Koot-Boere, Annie van Zoest en overleden ouders, overleden ouders Johan de Jong en Truus de Jong-Blonk, Jan van der Werf

Collecte Missiezondag

Woensdag 26 oktober

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de kerk

Intenties: Martin Feenstra, Anneke van der Werf-Schlagwein, Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos

Donderdag 27 oktober

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: jaargetijde Leo van der Werf

Zondag 30 oktober

kinderwoorddienst

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering met zang door Gedachteniskoor

Voorganger pastoor D. van Klaveren

Lector Arie van Leeuwen

Acoliet Anna

Intenties: Rina van Leeuwen-van Zijl, Margaretha van Dijk-van den Burg en kleindochter Rupali, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Paula de Jong-Pijnacker, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, jaarmis Gerard en Sigrid van der Werf, overleden ouders Nobel-Vianen en Adrie en Theo, Niek en Adrie Verbeij-de Groot



Woensdag 2 november Allerzielen

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur GEEN VIERING

Reeuwijk-Dorp 19.30 uur Gedenkdienst met zang door Alzandokoor

We gedenken in deze viering speciaal de overledenen van het afgelopen jaar.

Intenties: Riet Vermeij-Nederhof, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Jan en Anneke Vermeulen-Heemskerk, Chris de Heij en Jo de Heij-Bunnik, Cor Hoogeveen, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Anita de Wit, overleden ouders van Leeuwen-van Rossum, Leo en Cock Schrijvershof-Steijn, familie de Jong, familie van der Werf, Mary Vermeulen-van Loon, Vincent Vergunst, Joop van der Werf, Henk de Wit, Arjan Groenendijk

De begraafplaats is vanaf 18.30u sfeervol verlicht.

Opgeven van intenties

U kunt uw intenties opgeven via het secretariaat, tel. 0182-392310 of per mail: reeuwijk@sintjandd.nl. De kosten zijn € 10,- per intentie. Rek. NL02 RABO 0143303163

Communie thuis ontvangen

Wanneer u door ziekte, of andere omstandigheden, voor langere tijd niet naar de vieringen kunt komen en toch graag de Communie ontvangt, neemt u dan contact op met het secretariaat, tel. 0182-392310.

Kerkomroep.nl

De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken. U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl, in het zoekveld typt u Reeuwijk en u klikt HH Petrus en Pauluskerk aan.

Financiën

We kunnen uw financiële bijdrage goed gebruiken. U kunt een bedrag overmaken bij wijze van uw bijdrage aan de collecte op rek.nr. NL02RABO0143303163 t.n.v. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Reeuwijk, o.v.v. bijdrage collecte en datum. Bij voorbaat hartelijk dank.

Beste parochianen,

Pastoraal werkster Saskia van Winden heeft ons laten weten dat zij, na twee jaar werkzaam te zijn geweest binnen onze parochiegemeenschap, het besluit heeft genomen per 1 november a.s. in dienst te treden van de RK parochie Heilige Thomas in Alphen aan de Rijn. Zij voelde de behoefte om breed te worden ingezet en is van mening dat die ruimte haar bij haar a.s. werkkring meer zal worden geboden dan binnen onze parochie.

Het parochiebestuur respecteert vanzelfsprekend dit besluit en wenst Saskia van Winden op voorhand veel succes in haar nieuwe baan.

Tijdens de Ankerzondagviering van 16 oktober 2022, om 11 uur in Gouda, zal aandacht worden besteed aan Saskia's vertrek. Na die viering zal parochianen de gelegenheid worden geboden persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Omzien naar elkaar

Omzien naar elkaar is juist in deze moeilijke tijden noodzakelijker geworden. Omzien naar elkaar is ook het motto van de PCI, Parochiële Charitas Instelling. Wij als PCI hebben de mogelijkheid om mensen in acute nood te hulp te schieten. Wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken dan samen met u hoe we u het best kunnen helpen. Ook is het mogelijk dat we u doorverwijzen naar een andere hulpinstantie.

Weet u iemand die acuut hulp nodig heeft, wijs hem/haar dan op de PCI.

Privacy is absoluut gewaarborgd, dus schroom niet.

Telefoonnummer van onze secretaris: 0182 394272

Pelgrimini

Zaterdag 15 oktober kunt u op diverse startlocaties de pelgrimszegen ontvangen, en de eerste stempel in uw pelgrimspaspoort en fietst u naar Haastrecht. Landelijke fietspaden leiden ons naar de Lourdesgrot van Schoonhoven. Vervolgens naar de Oud-Katholieke kerk Oudewater en weer terug naar Haastrecht. Onderweg bidden, zingen en ontmoeten we elkaar en worden we stil. Meer informatie vindt u op de flyers die achter in de kerk liggen en op de website

www.sintjandd.nl

Geef u nog snel op via parochie@sintjandd.nl of 0182-513056.

Matinee Alzandokoor t.g.v. 35 + 2-jarig bestaan

Het Alzandokoor bestaat 35 jaar + 2 en daarom wordt er een concert gegeven in de vorm van een matinee op zondag 16 oktober in de H.H. Petrus & Pauluskerk, aanvang 1600 uur. Tijdens de pauze is er koffie/thee met wat lekkers en we sluiten af met een drankje. U bent van harte uitgenodigd.

Het feestvierende Alzandokoor

Rozenkrans bidden

Gouda (0182-523801): vrijdag ochtend – 3^e van de maand (in het Spaans)
Waddinxveen (0182-633615): maandag ochtend – 2^e van de maand
Boskoop (0172-215424): dinsdag ochtend – 2^e van de maand
Aanvullende informatie over de groepen, locatie en begintijd ontvangt u bij betreffende contactpersonen of het secretariaat. Bel dus gerust en kom geheel vrijblijvend meebidden.

Alphacursus Wil je Jezus (beter) leren kennen?

Alpha is de plek waar je jezelf mag zijn, waar je alles mag delen, waar je mag twifelen. Een plek van ontmoeting waar je welkom bent. Tijdens 10 interactieve gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijke geloof inhoud. Elke avond begint met een heerlijke maaltijd, vervolgens een inleiding en tenslotte in kleine groepjes een groeps gesprek. Hij is bedoeld voor iedereen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

We beginnen 5 oktober 18.30 uur met de 'Startbijeenkomst' waarin we u alles vertellen hoe deze avonden er uit gaan zien en u direct zult ervaren wat de gezelligheid van Alpha inhoud.

Vragen? Mail dan naar; alphacursus@sintjandd.nl Bellen mag ook, 06 22892468

Vanaf 12 oktober tien woensdagavonden achter elkaar en zaterdag 12 november

Waar? Aalberseplein 2 Gouda. Opgeven: alphacursus@sintjandd.nl

Wereldmissiemaand

Komende maand staan we stil bij de projecten die Missio ondersteunt in de grootste sloppenwijk van Nairobi. Mensen blijven toestromen naar deze stad in de hoop op een betere toekomst. Ze wonen opeengepakt en hygiëne is een groot probleem. Gelukkig kunnen we met elkaar hulp bieden dankzij onder andere de Little Sisters of Jesus die helpen bij het vormen van gemeenschappen en bij het opzetten van kleine ondernemingen met behulp van microkredietgroepen. Ook seminaristen en priesters staan de bevolking bij in hun geestelijke en fysieke noden. Pater Serge Patrick zette de jeugdbeweging "Younib" destijds op om jongeren te bereiken hun creativiteit en talenten te ontdekken zodat zij wegblijven uit het criminele circuit. Helpt u deze maand mee om hun werk in deze stad te kunnen blijven voorzetten? We collecteren in het weekend van 22-23 oktober, "Wereldmissiedag", tijdens de viering. Mogen de mensen in Nairobi ook rekenen op uw gebed en financiële steun?

Vrijwilligers gezocht voor het ophalen van ouderen voor de weeksluifing

Elke vrijdagavond om 19.00 vindt er in de Spil (de grote zaal van het Zorgcentrum De Reehorst) de weeksluifing plaats. Een korte kerkdienst waarin de omliggende gemeentes en parochie een bijdrage leveren aan de invulling hiervan. De bezoekers komen uit de aanleunwoningen, uit de buurt en het zorgcentrum De Reehorst. Dat kan alleen niet zonder uw hulp! We zoeken nieuwe vrijwilligers die de bewoners ophalen. Het is voor hen echt een moment weg uit het dagelijkse leven van het zorgcentrum, zodat ze hun geloof mogen vieren met medegelovigen. Na afloop wordt er altijd even koffie gedronken en zullen zij een gesprek erg fijn vinden.

U kunt zelf aangeven hoe vaak u dat zou willen (bv. eens in de twee weken, eens in de maand etc. of op invalbasis), elke hulp wordt gewaardeerd! De zaal wordt vanaf 18:15 klaargezet en uiterlijk 20:15 is alles weer opgeruimd en kunt u met een tevreden gevoel naar huis.

Hebt u interesse of nog meer vragen, dan kunt u contact opnemen met Maaïke van Dijk (06 36 42 06 89 of maaike.vandijk@zorgpartners.nl). Hopelijk mogen we binnenkort enkele nieuwe vrijwilligers begroeten!

Kerkvrijwilliger worden in het Groene Hart Ziekenhuis

In het Groene Hart Ziekenhuis kunnen patiënten naar de kerkdienst. Dat is voor hen een moment van rust en bezinning. Wilt u meehelpen om dit mogelijk te maken?

Als vrijwilliger gaat u op zaterdagochtend patiënten uitnodigen voor deze dienst.

Of u gaat hen op zondagochtend op de afdeling ophalen en naar de kerkzaal brengen en na afloop weer terugbrengen. U doet dit eenmaal per zeven weken en bent daarmee van onschatbare waarde! Voor meer informatie zie: www.werkenbijghz.nl/kerkvrijwilliger

of u kunt bellen met de geestelijke verzorgers:

Louise Blok 0182-505898 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag)

Andrea de Jong 0182-505955 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag).

Gedachtenisconcert

Op zondagavond 6 november wordt in De Ark na twee coronajaren weer een gedachtenisconcert gehouden. Dit concert is open voor iedereen in Reeuwijk en omgeving die stil wil staan bij degenen die hij/zij moet missen.

Nico Hovius heeft voor deze gelegenheid een cantate uit 6 delen geschreven, gelijk de dagen der schepping. Het concert zal bestaan uit piano, hobo en een koor. Voor dit koor zoeken we enthousiaste zangers/zangeressen. Zou u het mooi vinden hieraan deel te nemen? Meld u zich dan aan via agnes.vandiermen@kpnplanet.nl.

De Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

Verkrijgbaar op het secretariaat, € 9,00 per stuk en 3 kalenders voor € 25,00



Alvast noteren:

Kerstmarkt zaterdag 10 december

We gaan dit jaar weer een kerstmarkt organiseren rondom de kerk. De plannen zijn er, alleen moeten ze nog verder uitgewerkt worden. Eén ding is zeker: als het doorgaat is de datum: zaterdag 10 december en we beginnen zo rond de middag. Het belooft weer een ouderwetse bijeenkomst te worden met veel spullen en voldoende eten en drinken.

Noteer de datum in uw agenda of telefoon, zodat u niets hoeft te missen.

Ook is er dit jaar weer de kerstbomen verkoop.

Op **zondag 18 december** a.s. presenteert Vivace het concert 'Op weg naar Kerst' in de H.H. Petrus & Pauluskerk. Aan dit concert werken mee Edwin Vooijs op piano/orgel en Marinke Dormaar op dwarsfluit.

Het concert begint om 16.00 uur, kerk open vanaf 15.30 uur, de toegang is gratis, na afloop is er een collecte bestemd voor Vivace.

Kerst Inn, donderdag 22 december 2022

Na 2 jaar van stilte kunnen wij u melden dat er op donderdag 22 december weer een Kerst Inn georganiseerd wordt in de Ark te Reeuwijk-Brug.

Op de mooie datum 22-12-2022 proberen we van 10.00 tot 14.00 uur een gezellige kerstbijeenkomst voor u te organiseren beginnend met een Eucharistieviering.

Laat u verrassen en wacht op de uitnodiging die de senioren rond half november zullen ontvangen. Daarop alle informatie.

Organisatie Kerst Inn

Kinderwoorddiensten

Tijdens de Advent: 27 november, 4, 11 en 18 december is er tijdens de viering een kinderwoorddienst.

Bloemetje van de maand

Vanaf de maand september zijn we met een nieuw initiatief van gestart.

Op de eerste zondag van de maand staat er een boeketje bloemen op het altaar welke na afloop van de viering gebracht wordt bij iemand die op dat moment een steuntje in de rug kan gebruiken.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. Omdat op het secretariaat niet altijd bekend is wie daarvoor in aanmerking zou kunnen komen vragen wij u om door te geven als er iemand in uw omgeving ziek is, in een moeilijke periode verkeerd, een opkikker nodig heeft om weer verder te kunnen of iets zeer bijzonders te vieren heeft.

Op het secretariaat hebben we veel contacten maar soms is er iets gebeurd waar we niet vanaf wisten en wat achteraf een kaartje, bloemetje, bezoekje of blijk van medeleven had verdiend.

Uw melding is dus welkom: 0182-392310 of reeuwijk@sintjandd.nl

Alvast dank, Nel, Jolanda en Leny

In memoriam

Petronella Maria van Veen

geboren 22 november 1937 – overleden 9 juli 2022

Nel is geboren in een groot gezin van 12 kinderen, aan de Middelburgseweg B12 op de boerderij. Daar was altijd veel werk. De schooltijd, in de oorlogsjaren, waren heel sober. Na school is Nel gaan werken in de kruidenierszaak van Groenendijk.

Op 8 februari 1961 zijn we getrouwd, en op de Tempeldijk gaan wonen. Altijd met heel veel plezier.

Nel was zorgzaam voor iedereen en heeft ongeveer 40 jaar bij de kerk gewerkt, o.a. met haar beste vriendin Joke.

8 februari 2021 waren we 60 jaar getrouwd. Vanwege corona konden we het maar sober vieren, komt later wel.

Maar toen kwam Nel in een moeilijke tijd, ging door een slepende ziekte achteruit. Met hulp van onze kinderen en buurtzorg kon ze in haar vertrouwde huisje blijven.

Nel wilde naar de hemel, en daar had ze recht op. Dat ze mogen rusten in vre