

Week 39-40

24 SEPTEMBER T/M 7 OKTOBER 2022

VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 13 OKTOBER IN DE ST. VICTORKERK

Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje vieringen staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd een organist en cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer zal er een stille viering zijn.

Zondag 25 september 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers

Met muzikale medewerking van Schola Sint Victor, tijdens de viering wordt Maja Papanajotis gedoopt
Intenties: Jan Lam, Overleden Ouders Verbakel-Steenkamer, Wil de Waal-Verschragen, overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Donderdag 29 september 19:00 uur Algemene Ziekenzalving & Eucharistieviering pastoor van Klaveren

Intenties: Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Familie van Rhijn-Boekhorst, Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Zondag 2 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pastor Ad van Luijn

Met muzikale medewerking van Capella Sint Victor

Collecte tijdens de viering voor Wereldmissiedag voor de kinderen

Intenties: Gerard Heemskerk, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Alie Bunnik, Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-van Wijk & Kleine Annie Moons, Johan Sluys, Steef de Frankrijker & kleindochter Julia, André Eggermont, Loes van Luijn-Wijnands, Jan van Luijn, Ria van Luijn, Peter Vink, Overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Donderdag 6 oktober 10:00 uur Ouderenviering Anne Frank Centrum Pastor Kuipers

Donderdag 6 oktober 18:30 Rozenkransgebed door een vrijwilliger

Donderdag 6 oktober 19:00 Woord- en Communieviering met gebedsleider

Zondag 9 oktober 11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers

Intenties: Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman-van der Klauw, Ton van Ginkel, Cor Segers & Rie Segers-Gerts, Ans van Ardenne, Fam. Van Rhijn-Boekhorst, overleden familie van Stijn, Overl. Fam. Rip-Nederhoff

Donderdag 13 oktober 18:30 Rozenkransgebed door een vrijwilliger

Donderdag 13 oktober 19:00 Eucharistieviering pastoor van Klaveren

Intenties: Overleden familie van Stijn Overl. Fam. Rip-Nederhoff

- Alle vieringen zijn ook te volgen via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155>
- Na de zondagse viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de Victorzaal.
- Wilt u gebruik maken van de Chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het secretariaat.

WERELDMISSIEMAAND

Komende maand staan we stil bij de projecten die Missio ondersteund in de grootste sloppenwijk van Nairobi. Mensen blijven toestromen naar deze stad in de hoop op een betere toekomst. De mensen wonen opeengepakt en de hygiëne is een groot probleem. Gelukkig kunnen we met elkaar hulp bieden dankzij onder anderen de Little Sisters of Jesus die helpen bij het vormen van gemeenschappen en bij het opzetten van kleine ondernemingen met behulp van microkredietgroepen. Ook seminaristen en priesters staan de bevolking bij in hun geestelijke en fysieke noden. Pater Serge Patrick zette de jeugdbeweging "Younib" destijds op om jongeren te bereiken hun creativiteit en talenten te ontdekken zodat zij wegblijven uit het criminele circuit. Helpt u deze maand mee om hun werk in deze stad te kunnen blijven voorzetten? We collecteren in het weekend van 1-2 oktober, "Wereldmissiedag van de Kinderen", en in het weekend van 22-23 oktober, "Wereldmissiedag", tijdens de vieringen. Mogen de mensen in Nairobi ook rekenen op uw gebed en financiële steun?

PRIESTERWIJDING AD VAN LUIJN

Op **zaterdag 1 oktober** zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Ad van Luijn tot priester wijden. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering die begint om 11.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 305 te Rotterdam. Bisschop Van den Hende en rector Broeders nodigen u van harte uit om deze plechtigheid mee te vieren. [20221001-uitnodiging-priesterwijding-ad van luijn.indd \(bisdomrotterdam.nl\)](https://www.bisdomrotterdam.nl/20221001-uitnodiging-priesterwijding-ad-van-luijn.indd) Na de viering is er gelegenheid de nieuwe priester en elkaar te ontmoeten. De bisschop en de rector vragen in deze tijd van voorbereiding om uw gebed voor de wijdeling.

Zondag 2 oktober zal Ad van Luijn zijn Eerste Heilige Mis vieren bij ons in de Victorkerk. Ook daar bent u van harte voor uitgenodigd. Ook dan is er gelegenheid om de nieuwe priester te ontmoeten.



Vanuit Waddinxveen zal er **zaterdagochtend 1 oktober een bus rijden** vanaf het "evenemententerrein" om gezamenlijk de wijding bij te wonen. Wilt u mee met deze bus meldt u zich dan bij het secretariaat; waddinxveen@sintjandd.nl of Tel.0182-612452, of schrijf u in op de lijst achter in de kerk. **Wees er snel bij er is plek voor 50 parochianen.**

Er zal een bijdrage voor de bus gevraagd worden.

We vertrekken rond 9:30 uur en gaan na de viering (ca. 13:30) weer naar huis. Als u met de bus me rijdt is er dus geen gelegenheid om Ad van Luijn persoonlijk te feliciteren, die gelegenheid heeft u wel zondagochtend na de viering om 11:00 uur in de Victorkerk.

OPVANG VLUCHTELINGEN

M.i.v. 1 oktober zal er in Waddinxveen een groep van 150 vluchtelingen opgevangen worden in de Tennishal aan de Sniepweg. Deze groep bestaat uit gezinnen (ongeveer 100 kinderen en 50 volwassenen). De opvang zal duren tot december met een uitloop tot uiterlijk begin maart 2023. Op dit moment wordt er o.a. druk gewerkt aan de opbouw van de nood locatie en de werving van vrijwilligers en betaalde onderwijskrachten.

Als Victorkerk zijn wij aangesloten bij het Diaconaal Platform Waddinxveen welke gekent wordt als gesprekspartner van de gemeente m.b.t. deze opvang. Eventuele actie zullen dan ook via het DPW verlopen. Vrijwilligers worden geworven vrijwilligerswerk Waddinxveen.

Wil je je inzetten als vrijwilliger vul dan onderstaand formulier zo compleet mogelijk in <https://www.vrijwilligerswerk-waddinxveen.nl/> en vrijwilligers Waddinxveen neemt contact met u op.



“Fratelli Tutti”: **“Allen broeders”**. Dat is de titel van een encycliek (vgl.: ‘encyclopedie’: een veel omvattend boekwerk) die paus Franciscus heeft geschreven over de wereld van nu, gezien vanuit het evangelie. Hij beschrijft zeer uiteenlopende onderwerpen: vrouwenrechten, sociale gelijkheid, migratie, de dialoog tussen godsdiensten, moderne media en communicatiemiddelen, vrijheid, gelijkheid en broederschap, economie en kwetsbare mensen, rechten van de volken, taken van de politici, oorlog en doodstraf. Uiteindelijk draait de hele encycliek om één thema: hoe worden wij op deze moderne wereld broeders en zusters van elkaar, als kinderen van één Vader? Hij stelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal.

De eerste woorden van deze encycliek, “Fratelli Tutti”, komen van Franciscus van Assisi (Italië, 1181-1226) die gezien wordt als een van de grootste heiligen van de ongedeelde kerk van vóór de reformatie. We leven nu in een totaal andere tijd, met nieuwe uitdagingen die andere oplossingen vragen. Kunnen de volkeren elkaar als broeders en zusters zien? “We zouden onze “broeders en zusters die ver van ons weg zijn, net zo moeten liefhebben als degenen die dicht bij ons zijn”, schreef Franciscus.

Op **woensdagavond 16 november 2022** organiseert de oecumenische werkgroep Samenspraak in samenwerking met de werkgroep Verdieping een gezamenlijke gespreksavond over deze recente (2020) encycliek, ofwel, herderlijk schrijven van paus Franciscus.

De avond wordt ingeleid door pastor Winfried Kuipers. Daarna kunnen we met een hopelijk oecumenisch samengesteld gezelschap, onder leiding van leden van Samenspraak, spreken over de essentie van de encycliek.

Alle gemeenteleden van 't Spectrum, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap St. Victor en alle andere belangstellenden worden uitgenodigd in de **Victorzaal van de St. Victorkerk aan de Zuidkade. Aanvang 20.00 uur.**

U bent van harte welkom. Graag aanmelden bij Evalien de Haan: evalien.zijlstra@planet.nl

OKTOBER - MARIAMAAND

Door de vele kaarsjes die er bij Maria aangestoken worden tijdens de weekendvieringen en doordeweeks in de kapel merk je hoe een grote plaats Maria inneemt bij veel mensen. Onze zorgen, onze vragen, onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het aansteken van dit kaarsje. In oktober gedenken we Maria extra door het bidden van de rozenkrans met elkaar voorafgaand aan de **donderdagavondviering om 18:30 uur**. U wordt van harte uitgenodigd mee te bidden en te vieren. En op **zondag 16 oktober om 16.00 uur** zal er in Waddinxveen in de Sint Victorkerk een (parochie breed) Marialof worden gehouden. Voorganger is pastoor van Klaveren. U bent hier ook van harte welkom.



FILM FRANCISCUS

Op **dinsdag 4 oktober** vieren we het feest van de Heilige Franciscus. Pastor Kuipers zal dan de speelfilm Brother Sun and Sister Moon vertonen. Die duurt ruim 2 uur. Een film vol humor, maar natuurlijk ook een diepgaande boodschap voor deze tijd: de broederschap onder de mensen, de vredesboodschap van het evangelie, de liefde voor de natuur, de dieren, het milieu, de schepping. **De zaal gaat open om 19.15 uur**, dan is er voor u kopje koffie of thee.

We starten de film om 19.30 uur. Plaats: parochiezaal H. Joannes Doperkerk; A.P. van Neslaan 50, Boskoop Toegangsprijs € 2,50. Graag aanmelden bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Boskoop: 0172-212309 of boskoop@sintjandd.nl.

PELGRIMINI ZATERDAG 15 OKTOBER

We gaan met onze parochie weer pelgrimeren met elkaar. Fiets of rijdt u dit keer ook mee door onze prachtige parochie en buurparochie met uw pelgrimspaspoort? Neem gerust uw buurman, vriend of vriendin mee. Opgeven kan nog deze week! Een flyer vind u uiteraard achterin de kerk.

PASTOR OP BEZOEK

Pastor op Bezoek Behoeft een gesprek met een pastor? Vraag dit aan via Pastor op Bezoek: Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box, of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw secretariaat waddinxveen@sintjandd.nl

KERKVRIJWILLIGER WORDEN IN HET GROENE HART ZIEKENHUIS

In het Groene Hart Ziekenhuis kunnen patiënten naar de kerkdienst. Dat is voor hen een moment van rust en bezinning. Wilt u meehelpen om dit mogelijk te maken? Als vrijwilliger gaat u op zaterdagochtend patiënten uitnodigen voor deze dienst. Of u gaat hen op zondagochtend op de afdeling ophalen en naar de kerkzaal brengen en na afloop weer terugbrengen. Ook kunt u ervoor kiezen om beide ochtenden deze taken te doen. U doet dit eenmaal per zeven weken en bent daarmee van onschatbare waarde! Voor meer informatie zie: www.werkenbijghz.nl/kerkvrijwilliger of u kunt bellen met de geestelijke verzorgers: Louise Blok 0182-505898 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag) Andrea de Jong 0182-505955 (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag).

JONGERENPROGRAMMA BISDOM

Jongerenprogramma 2022 - 2023

Tour of Faith

ZOMERKAMPEN
9-15 juli 2023

WJD @home
27-29 januari 2023
Ameland

WYD LISBON 2023
22 juli - 9 augustus

Tournee WJD-kruis door Nederland en Bisdom Rotterdam

Bisdom Rotterdam

Website: www.vac-victorkerk.nl E-mail: info@vac-victorkerk.nl Facebook: [VAC-Victorkerk](https://www.facebook.com/VAC-Victorkerk)



Het VAC-winkeltje in het voormalige jeugdhonk verkoopt allerhande VAC-artikelen, zoals wijn, jam en kaarten, maar ook puzzels en religieuze artikelen. Het winkeltje is open **na de zondagvieringen** in de Victorkerk en tijdens de openingstijden van het secretariaat (op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur). Na de viering op donderdagavond is het winkeltje voortaan alleen open wanneer er een VAC-lid aanwezig is. **Er kan ook gepind worden in het winkeltje.**

Zaterdagopenstelling VAC-winkeltje

Daarnaast gaat het VAC-winkeltje **ééns per maand op zaterdag** open van 10:00 uur tot 12:00 uur (de laatste zaterdag van de maand). Dat is dan tevens een moment waarop boeken, religieuze artikelen, cd's, dvd's en oud papier (of prijsjes voor verschillende VAC-activiteiten) kunnen worden ingeleverd. Eerstvolgende datum: 24 september

Bedankje vrijwilligers



Op **zondag 18 september** heeft de Victor Activiteiten Commissie een grote groep vrijwilligers getrakteerd op een uitgebreide koffie en thee na de viering om hen **te bedanken** voor hun inzet rondom de diverse evenementen die jaarlijks gehouden worden. Helaas heeft de VAC haar 25-jarig bestaan nog niet kunnen vieren zoals gehoopt. Een goede reden om toch alvast de vele vrijwilligers in het zonnetje te zetten omdat er helaas ook soms mensen wegvallen. De aanwezigen hebben weer als vanouds kunnen bijpraten onder het genot van al het lekkers. Tevens was deze feestelijke bijeenkomst de start van het nieuwe evenementenseizoen!

Klaverjassen

Het seizoen 2022-2023 is, met 13 spelers, op 9 september van start gegaan. Het was een gezellige avond, maar we hopen de volgende keer meer deelnemers te hebben. Marjon Wesseling is goed van start gegaan door als eerste te eindigen met 5.618 punten. Jacques Tschroots werd met enige afstand tweede met een puntentotaal van 5.177. Derde werd Winfried Kuipers met 5.040 punten. **De volgende klaverjasavond is op vrijdag 7 oktober.** Als u kaarten leuk vindt, meldt u aan of kom een keer kijken. Er wordt een competitie gespeeld, maar de nadruk ligt bij deze avonden vooral op de gezelligheid. Ook als u het klaverjasspel (nog) niet zo goed beheerst, niet eerder meegespeeld hebt, of niet alle keren kunt komen, bent u van harte welkom. Er is geen speciale inschrijving iedereen is welkom. Informatie kunt u krijgen bij Len Cornelisse (lencornelisse@gmail.com).

Boekenmarkt

Op **8 oktober** vindt er weer een boekenmarkt plaats. Om 9.30 uur gaan de deuren open en kan iedereen tot 15 uur zijn of haar keus maken uit het grote aanbod van boeken, cd's, dvd's, puzzels, spellen, gelegenheidskaarten, maar ook speelgoed en religieuze artikelen. Ook is er weer een flink assortiment jam, wijn en kaarsen. U bent van harte welkom.

Inloopavonden VAC

Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC open inloopavonden op de tweede donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van harte welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-activiteiten door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar alles in een ongedwongen sfeer. U kunt ook alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna weggaan, maar als u wilt kunt u ook langer blijven. **KOMT U OOK EEN KEER?**

De volgende bijeenkomst is die van 13 oktober.

Oud papier

Het is mogelijk om oud papier af te geven (liever geen karton). Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan voor de verdere afhandeling.

Hulp gevraagd bij het oud papier

Als VAC zoeken we ondersteuning bij onze oud papier activiteit omdat onze krachten er na de zomer mee gestopt zijn. Het gaat met name om het ophalen / inladen van oud papier op een aanhanger en het wegbrengen ervan naar de firma Metselaar. Tot nu toe gebeurt dat op een maandagmorgen. Heeft u belangstelling om de VAC te ondersteunen, neem dan contact met ons op, in eerste instantie via info@vac-victorkerk.nl. Dan kunnen er in overleg verdere afspraken worden gemaakt. We zouden er erg mee geholpen zijn.

Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke **St. Victorwijn**:

- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië

De prijs is € 4,50 per fles. Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! U kunt voor bestellingen bellen naar het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl).

Jam

Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat (telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen met Magda Sirre (tel. 615137).

VAC-agenda

- VAC-inloopavond: 13 oktober
- Zaterdagopstelling VAC-winkeltje (inlevermoment): 24 september en 29 oktober
- Klaverjassen: 7 oktober
- Boekenmarkt: verplaatst naar 8 oktober (was 1 oktober)
- Bridgedrive: 29 oktober
- Kerstmarkt: 26 november
- Oud papier (liever geen karton) brengen: elke maandagochtend

COLOFON

Het volgende Victorientje verschijnt **op 7 oktober**, houdt u voor het actuele nieuws de website www.sintjandd.nl in de gaten.

Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452

Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl

Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur

Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36

Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper
of nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor

Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor