

Nieuwsbrief 11, 2022

november 2022

Zondag 30 oktober

Reeuwijk-Dorp

9.00 uur Eucharistieviering met zang door Gedachteniskoor

Voorganger

pastoor D. van Klaveren

Lector

Arie van Leeuwen

Acoliet

Anna

Intenties: Rina van Leeuwen-van Zuijlen, Margaretha van Dijk-van den Burg en kleindochter Rupalii, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Paula de Jong-Pijnacker, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, jaarmis Gerard en Sigrid van der Werf, overleden ouders Nobel-Vianen en Adrie en Theo, Niek en Adrie Verbeij-de Groot, Theo Heemskerk, Joop en Miep van den Nieuwendijk

kinderwoorddienst



Woensdag 2 november

Allerzielen

Reeuwijk-Dorp

9.00 uur GEEN VIERING

Reeuwijk-Dorp

19.30 uur Gedenkviering

Intenties: Riet Vermeij-Nederhof, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Jan en Anneke Vermeulen-Heemskerk, Chris de Heij en Jo de Heij-Bunnik, Cor Hoogeveen, Annie en Piet Bunnik-Kemp, Anita de Wit, overleden ouders van Leeuwen-van Rossum, Henri van de Wetering, Leo van Leeuwen, Clemens van der Werf, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk en zoon Fred, overleden ouders Aad en Nel van Engelen-Monster, Johann Antonius Maria Linderhof, Anne van Zoest, Leo en Cock Schrijvershof-Steijn, familie de Jong, familie van der Werf, Mary Vermeulen-van Loon, Vincent Vergunst, Joop van der Werf, Henk de Wit, Arjan Groenendijk, Ton van der Wal, Gerard van der Werf, Roelof van Dijk, Jan Verweij, Ad Breedijk
De begraafplaats is deze avond vanaf 19.00u sfeervol verlicht.

Donderdag 3 november

Reeuwijk-Brug

10.00 uur viering in de Reehorst

Vrijdag 4 november

Reeuwijk-Brug

19.00 uur weeksluiting in de Reehorst m.m.v. Cantarellen

Voorganger

Arie van Leeuwen

Zondag 6 november

Reeuwijk-Dorp

9.00 uur Woord Communieviering met zang door Caeciliakoor

Voorganger

Rob Lijesen

Lector

Dorien van Leeuwen

Intenties: overleden ouders Dorresteyn-van Wijngaarden, Wim en Cathrien van Vuuren-Segers, Piet en Riet Groenendijk-Heemskerk, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Nel Burger-van Veen, jaargetijde Antoon van Leeuwen, Cornelis Willebrordus Moons, Philippus Leonardus Kemp en Clasina Johanna Kemp-van Vliet

Woensdag 9 november

Reeuwijk-Dorp

9.00 uur viering in de dagkapel

Intentie: Bernard Spruit

Donderdag 13 oktober

Reeuwijk-Brug

10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Han en Riet Houtman-van der Laan

Zondag 13 november

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantarellen

Voorganger pastoor D. van Klaveren

Lector Jolanda van Leeuwen

Acoliet Rick

Intenties: jaargetijde Gerard van der Werf, Ceel en Bets van der Vlucht-Verbeij, overleden ouders de Bruin-Bertels en zus Nel, overleden ouders Olsthoorn-Houdijk en familie, Everhardus van Meurs, Salesia Maria Ballering-Schrijvershof, Wijnand Kok en overleden familie Kok-van Leeuwen, Anneke van der Werf-Schlagwein, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos, overleden ouders Gabriëls-Snel en familie

Inzameling voor de voedselbank, zie verderop in deze nieuwsbrief.

Woensdag 16 november

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de dagkapel

Intenties: Martin Feenstra, Alie Stamps-Nieuwenhuizen

Donderdag 17 november

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intenties: Antonius Kemp, Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos

Zondag 20 november Christus, Koning van het heelal

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Angenieta Katee en Marie-José Sluijs

Voorganger pastoor A. van der Helm

Lector Leo van Zoest

Acoliet Wendy

Intenties: Cornelia Adriana Spruit-van Leeuwen en Petrus Adrianus Spruit, Manus en Leni Verkleij-Pinkse en overleden familie, Cor Hoogeveen, Annie en Piet Bunnik-Kemp, overleden ouders van der Werf-van Leeuwen, Bernard Spruit, Gerard en Tonnie Hogenelst-Nederberg, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, jaargetijde Wim van der Werf, Lyda van der Werf-Spruit, Cor en Rie Segers-Gerts, overleden ouders Nobel-Vianen en Adrie en Theo, Nel Burger-van Veen, Riet Koot-Boere, jaargetijde Cornelis Petrus Mourits en dochter Anita, Cornelis Willebrordus Moons, overleden familie Willemse-Mutsears, overleden familie van der Vlucht-Verbeij

PCI collecte

Woensdag 23 november

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de dagkapel

Intenties: Niek en Adrie Verbeij-de Groot

Donderdag 24 november

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Henny Koemans

Zondag 27 november 1^e zondag van de Advent

kinderwoorddienst

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Alzandokoor

Voorganger M.R. Hoogland cp

Lector Leny van Leeuwen

Acoliet Rosalie

Intenties: Agnes en Jaap Verkleij en zoon Jos, jaargetijde Henny Koemans, Tiny van Leeuwen-Mourits en overleden familie, Leo en Cock Schrijvershof-Steijn, jaargetijde Cor van Leeuwen, Ank Steenkamer-van Leeuwen en zoon Marc, Theo en Bertha van Leeuwen-de Jong, Joop en Miep van den Nieuwendijk-Verkleij, Adriaan en Bep van Leeuwen-Schrijvershof, overleden ouders van Leeuwen-Stolwijk, Leen en Clara Verbeij-van der Vlucht, Jan Romijn, Clemens van der Werf, Joop en Joke Rietveld, Koen en Miep van Zoest-Stolwijk en jaargetijde zoon Koen van Zoest



Woensdag 30 november

Reeuwijk-Dorp 9.00 uur viering in de dagkapel

Donderdag 1 december

Reeuwijk-Brug 10.00 uur viering in de Reehorst

Intentie: Truus van Setten-van Berkel

Vrijdag 4 november

Reeuwijk-Brug 19.00 uur weeksluiting in de Reehorst m.m.v. Cantarellen

Voorganger Arie van Leeuwen

Opgeven van intenties

U kunt uw intenties opgeven via het secretariaat, tel. 0182-392310 of per mail:

reeuwijk@sintjandd.nl. De kosten zijn € 10,- per intentie. Rek. NL02 RABO 0143303163

Communie thuis ontvangen

Wanneer u door ziekte, of andere omstandigheden, voor langere tijd niet naar de vieringen kunt komen en toch graag de Communie ontvangt, neemt u dan contact op met het secretariaat, tel. 0182-392310.

Kerkomroep.nl

De vieringen in onze kerk zijn altijd online te bekijken en/of terug te kijken. U gaat hiervoor naar www.kerkomroep.nl, in het zoekveld typt u Reeuwijk en u klikt HH Petrus en Pauluskerk aan.

Financiën

We kunnen uw financiële bijdrage goed gebruiken. U kunt een bedrag overmaken bij wijze van uw bijdrage aan de collecte op rek.nr. NL02RABO0143303163 t.n.v. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Reeuwijk, o.v.v. bijdrage collecte en datum. Bij voorbaat hartelijk dank.

PCI collecte

Juist nu in deze lastige tijd zijn er in onze parochie / gemeente gezinnen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wanneer deze gezinnen in (financiële) nood komen, kunnen ze een beroep doen op de PCI. PCI is de afkorting van Parochiële Caritas Instelling.

Wat doen wij zoal in Reeuwijk?

*Zo nu en dan wordt onze hulp gevraagd wanneer er zich een calamiteit voordoet. Zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Of persoonlijke omstandigheden binnen een gezin.

*Elke laatste zaterdag van de maand zorgen we voor verse groenten en fruit voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank in Reeuwijk. Dat zijn wekelijks zo'n 15 gezinnen of alleenstaanden.

*Met Kerstmis bezorgen we mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken een kerstpakket. De laatste jaren doen we dat op 20 tot 25 adressen.

Ons motto luidt: OMZIEN NAAR ELKAAR.

Wilt u ons dankbare werk ondersteunen:

Tijdens de dienst van 20 november wordt onze jaarlijkse kerkcollecte gehouden.

Bent u daar niet bij aanwezig en wilt u toch uw bijdrage leveren, dan kunt u een gift storten op: NL83 RABO 0345 45 25 18 t.n.v. PCI St. Jan de Doper Reeuwijk.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Peter van Zoest, voorzitter PCI De Goede Herder

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor hulp, neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken dan samen met u hoe we u het best kunnen helpen. Ook is het mogelijk dat we u doorverwijzen naar een andere hulpinstantie.

Weet u iemand die acuut hulp nodig heeft, wijs hem/haar dan op de PCI.

Privacy is absoluut gewaarborgd, dus schroom niet.

Telefoonnummer van onze secretaris: 0182 394272

Oecumenische gespreksavond over wereldwijde verbroedering

"Fratelli Tutti": "Allen broeders". Dat is de titel van een encycliek (vgl.: 'encyclopedie': een veel omvattend boekwerk) die paus Franciscus heeft geschreven over de wereld van nu, gezien vanuit het evangelie. Hij beschrijft zeer uiteenlopende onderwerpen: vrouwenrechten, sociale gelijkheid, migratie, de dialoog tussen godsdiensten, moderne media en communicatiemiddelen, vrijheid, gelijkheid en broederschap, economie en kwetsbare mensen, rechten van de volken, taken van de politici, oorlog en doodstraf. Uiteindelijk draait de hele encycliek om één thema: hoe worden wij op deze moderne wereld broeders en zusters van elkaar, als kinderen van één Vader? "We zouden onze "broeders en zusters die ver van ons weg zijn, net zo moeten liefhebben als degenen die dicht bij ons zijn", schreef Franciscus.

Op woensdagavond 16 november 2022 organiseert de oecumenische werkgroep *Samenspraak* in samenwerking met de werkgroep *Verdieping* een gezamenlijke gespreksavond over deze recente (2020) encycliek, ofwel, herderlijk schrijven van paus Franciscus.

De avond wordt ingeleid door pastor Winfried Kuipers. Daarna kunnen we met een hopelijk oecumenisch samengesteld gezelschap, onder leiding van leden van Samenspraak, spreken over de essentie van de encycliek.

Alle gemeenteleden van 't Spectrum, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. Parochie Sint Jan de Doper en alle andere belangstellenden worden uitgenodigd in de Victorzaal van de St. Victorkerk aan de Zuidkade. Aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom. Graag aanmelden bij Evalien de Haan: evalien.zijlstra@planet.nl

We gaan Sint Maarten vieren!

Omdat het op vrijdag 11 november de feestdag is van Sint Maarten gaan we dat in alle kerken van onze parochie groots vieren! Maar wie was Sint Maarten?

Martinus werd in 316 in Hongarije geboren, als zoon van een Romeinse militair. Eenmaal zelf soldaat kwam hij tijdens een koude winter een halfnaakte bedelaar tegen. Martinus had echter geen geld maar wel een warme mantel. Hij sneed die met zijn zwaard doormidden en gaf de bedelaar de helft. Diezelfde avond verscheen hem Jezus, die hem vertelde dat hijzelf die bedelaar was geweest. In veel Nederlandse kerken wordt rond zijn feestdag aandacht geschonken aan het delen van wat je hebt met de ander. Natuurlijk, het is voor iedereen een dure en lastige tijd daarom maken we het verhaal van Sint Maarten actueel!

Hieronder ziet u het boodschappenlijstje (staat op de achterzijde) en vragen u om in het weekend van 12 en 13 november, één of meerdere artikelen mee naar de kerk te nemen (geen andere artikelen). De voedselbank zorgt er voor dat het bij de juiste mensen terecht komt.

Het boodschappenlijstje:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Luiers | - Thee |
| - Schoonmaakmiddelen | - Soep in blik |
| - Wasmiddelen | - Olijfolie |
| - Toiletpapier | - Pasta (macaroni/ spaghetti) |
| - Koffie | - Jam / chocoladepasta |

Marion Faay, vrijwilligster voedselbank en pastor Rob Lijesen

Kerstmarkt 2022

Na een aantal jaren van afwezigheid wordt er dit jaar weer de kerstmarkt gehouden rondom de H.H. Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp. Op maandag 5 december starten we met de verkoop van kerstbomen. Dagelijks van 12.00 uur tot 16.00 uur, tot en met de kerstmarkt.

Op **vrijdagavond 9 december** starten we de kerstmarkt. Er wordt om 20.00 uur een optreden in de H.H. Petrus en Pauluskerk verzorgd door het zanggezelschap WE uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Aansluitend is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de kerk, onder het genot van een kop koffie of thee met een heerlijke stroopwafel, die tegen een geringe vergoeding te verkrijgen is.

Op **zaterdag 10 december** van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt de kerstmarkt gehouden. De alom vertrouwde activiteiten vinden weer plaats, zoals: het rad van avontuur, enveloppen trekken, verkoop van kerstspullen en kerststukjes. Natuurlijk kun je genieten van de glühwein, de chocolademelk, erwtensoep, koffie, thee en niet te vergeten de heerlijke oliebollen.

Graag tot dan!

Banneuxdag

Helaas moet wij u tot onze spijt mededelen dan de jaarlijkse Banneuxdag, welke gehouden zou worden op 12 november 2022 in Pijnacker **geen doorgang zal hebben**.

Inzameling jongensklleding

In het GR 8 hotel in Bodegraven verblijven meer dan 100 vluchtelingen, jongens. Zij zijn 13 tot 17 jaar oud en komen onder meer uit Syrië, Somalië, Iran, Irak en Eritrea. Het COA biedt in samenwerking met het GR 8 hotel een noodopvang voor deze jongens. Zodra er ergens een plek is in een AZC in Nederland, vertrekken deze jongens weer, om vanuit het AZC de asielpcedure en asielaanvraag in gang te zetten.

Deze jongens komen vaak alleen in hun vluchtleding en hebben geen andere kleren bij zich. Zij hebben voor de wintermaanden dan ook dringend behoefte aan warme kleding.

Wij zoeken: Truien en hoodies en t-shirts in de maten S en M
Lange jeansbroeken in de maten 27-31, XS, S en M
Sportkleding en joggingbroeken in de maten XS, S en M
Warme winterjassen in de maten S, M, en L
Sneakers en sportieve schoenen in de maten 39-44.

U kunt de kleding en schoenen tijdens openingstijden van het secretariaat inleveren (of eventueel in de Mariakapel leggen, dan halen we het daar weg).

Contactpersoon voor de Katholieke Parochie in Reeuwijk Dorp is:
Marie-Françoise van der Does, tel. 0683797490; familiedoes@planet.nl
Contactpersoon voor de PKN gemeente De Ark in Reeuwijk Brug is:
Meeke Rietberg, tel. 0622439818; meeke-rietberg@planet.nl

De Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

Verkrijgbaar op het secretariaat, € 9,00 per stuk en 3 kalenders voor € 25,00



Alzandokoor (heeft ge)viert

16 oktober 2022 stond in onze agenda om " Alzandokoor Viert" te organiseren. Dit jaar bestaat het Alzandokoor al 35 + 2 (Corona) jaren. In de H.H. Petrus en Pauluskerk werd dit feestelijk gevierd.

Het koor is in het bezit van 1000 liederen in het repertoire. Daaruit hebben we gezamenlijk een keuze gemaakt. Van 'onze' postbode, die de kerk in kwam fietsen, kregen wij 12 enveloppen met kerkelijke kreten erop.

Omdat het oktober is en dus Maria maand zijn wij hiermee gestart. Wij zongen eerst het Ave Maria en ons tweede Maria lied was, zoals in de Passion van 2017, het lied: "zo puur kan liefde zijn".

Bij het advent zongen wij 'diep in het duister van de nacht'. 'Kind ons geboren' uit het kerstoratorium en 'the most wonderful time' zongen wij bij de kerst.

Bij oud en nieuw stonden we stil bij wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat het volgende jaar ons gaat brengen. Twee mooie en gevoelige liederen zongen wij bij het stukje uitvaart en avondwake.

Vrede, deze enveloppe kwam met de vredesduif de kerk binnen vliegen. De liederen 'een schoot van ontferming' en 'geef ons vrede' werden door het koor gezongen.

Na de pauze werd de bruidsmars ingezet op het orgel. Dit had het effect dat iedereen zich weer naar zijn plek begaf en er ruimte kwam. Zo konden de alzando's met een bruidssluier op naar voren lopen. Daar zongen ze 'mag ik dan bij jou' en 'liefde brengt de ommekeer'. Vasten volgde met een Spaans lied. Een stuk uit de Passion mocht natuurlijk niet missen. Het verlichte kruis werd de kerk ingedragen met aansluitend het lied 'geef mij je angst'. Pasen en Pinksteren volgde. Petrus en Paulus zijn onze patroonheilige en waren ook in de kerk, voor hen werd een speciaal lied gezongen. Het koor sloot swingend af met 'heal the world'. Het was een mooie middag, zeker omdat een band zorgde voor extra muzikale begeleiding en de kerk en het koor goed belicht werden. Op tv 's werd er bij iedere thema passende foto's getoond. Onze conclusie is, een feestje geven dat doe je SAMEN, want zonder de inzet van alle mensen voor en achter de schermen ben je niets. Bedankt!

In memoriam

Agnes Josephine Franziska Verkleij-Haske
geboren 16 januari 1930 – overleden 25 juni 2022

Op 16 januari 1930 is Agnes geboren in Halen in Duitsland. Zij was het op een na jongste kind in een gezin van tien. Als jong meisje groeide zij op in de oorlog en dat was ook daar een zware tijd. Na de oorlog ging ze leren voor coupeuse en daar heeft ze haar hele leven veel plezier en profijt van gehad.

Begin jaren vijftig is Agnes naar Nederland gekomen, naar tante Emma en ome Niek die aan de Randenburgseweg een boerderij hadden. Hier leerde zij Jaap Verkleij kennen. De liefde bleek wederzijds maar zij moest elke 3 maanden weer terug naar Duitsland om een nieuw visum aan te vragen. Op 27 oktober 1954 zijn ze in de H.H. Petrus en Paulus kerk getrouwd en vanaf toen mocht ze hier blijven en woonden en werkten ze beiden op de boerderij. Zij heeft een cursus kaas maken gevolgd en samen met tante Emma heeft ze heel wat kazen gemaakt. Zeven kinderen werden er aan hun zorgen toevertrouwd en later kwamen daar ook nog 14 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen bij. Op latere leeftijd heeft zij nog haar rijbewijs gehaald en daar heeft ze nog heel veel jaren plezier van gehad. Samen met Jaap reden ze elke zondag en woensdag naar de kerk. Agnes was een gelovige vrouw. Na 47 jaar huwelijk overleed haar man en dat was een groot gemis voor haar. Voor Agnes is haar gezin altijd het belangrijkste geweest. Hoe groot was het verdriet dan ook toen haar jongste zoon Jos op veel te jonge leeftijd overleed. Bijna 60 jaar heeft ze aan de Randenburgseweg gewoond toen ze naar een appartement in Reeuwijk-Brug is verhuist. Daar heeft ze 9 jaar met heel veel plezier gewoond en genoten met vriendinnen en haar zus die 7 jaar bij haar heeft gewoond. In 2020 heeft zij een herseninfarct gehad en nadien kon ze helaas niet meer zelfstandig wonen. Ook dit accepteerde zij en was dankbaar voor alle goede zorgen die ze kreeg. Na een val is Agnes op 25 juni, nadat ze nog de ziekenzegening had ontvangen, overleden en op 1 juli onder grote belangstelling begraven. Dat zij moge ruste in vrede.

Nicolaas Simon Johannes Hugo Nederend
geboren 26 april 1960 – overleden 22 september 2022

Zonder een moment van afscheid is op 22 september overleden Niek Nederend, hij was 62 jaar. De verslagenheid is groot bij zijn kinderen en kleinkinderen. Niek stond nog volop in het leven, had toekomstdromen en plannen. Hij was een mens die altijd bezig was met de natuur. Op jonge leeftijd kocht hij een stuk grond en begon met zijn kwekerij waar hij hard werkte, het werd zijn levenswerk. Hij had nog vele plannen die abrupt zijn afgebroken. Moge Niek rusten in vrede.