



Boskoop

# Kleine Onderons



Geloofsgemeenschap  
H. Joannes de Doper

**Boskoop 58<sup>e</sup> jaargang | week 20-21**

**15 mei t/m 29 mei 2023**

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50,  
2771 DE Boskoop, tel. 0172-212309.

Secretariaat telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en  
donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur.

Informatie ook via website [www.sintjandd.nl](http://www.sintjandd.nl)

Bankrekening nr. NL09 RABO 0108 5011 83 t.n.v. R.K. Parochie St. Jan  
de Doper inz Joh. Doper Boskoop.

## Agenda

Alle vieringen kunnen ook meegevierd worden via de  
livestream. <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015>

**Maandag 15 mei**

**19.00 uur** Woord- en  
Communieviering pastor  
Lijesen, aansluitend  
Rozenkrans bidden.

**Donderdag 18 mei**

**Hemelvaart.** Géén viering in  
Boskoop. Er zijn deze dag twee  
vieringen. Om 09.00 uur in  
Schoonhoven, 11.00 uur in  
Gouda.

**Zaterdag 20 mei**

**19.00 uur** Eucharistieviering  
met pater Peelen. Quo Vadis.  
Anton Verschueren, overleden  
ouders Uitenbroek-Romijn en  
zus Annet, Karin de Jong-van  
Ooi en Joop van Ooi.

**Maandag 22 mei**

**19.30 uur** Pinksternoveen,  
Quo Vadis

KLEINE ONDERONS

redactie.boskoop@sintjandd.nl

**Zondag 28 mei**

**09.00 uur**

**Eerste Pinksterdag**

Eucharistieviering met pastor Kuipers. Joannes de Doperkoor.

Overleden ouders Bontekoe-van Rijt, overleden ouders van Bohemen-van der Helm, Anton Verschueren, Jac Wognum, Peet Kroesmeijer

**Maandag 29 mei**

**09.00 uur**

**Tweede Pinksterdag**

Eucharistieviering met pater Hoogland. Samenzang Joannes de Doper koor.

**Interieurverzorging:**

**In de week van 22 mei:** Mevr. M.J.G. Vermeulen-van Noorden, mevr. M.E. van der Werf-Maas

**Secretariaat gesloten**

Het secretariaat is gesloten van 11 mei t/m 21 mei. Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-586036. Spreek een boodschap in als de pastor niet direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. De mail wordt iedere dag gelezen.

**Agenda april-mei**

22 mei: 19.30 uur Parochiebrede Pinksternoveen

24 mei: 9.00-12.00 uur Sam's Kledingactie

## **IN MEMORIAM**

---

Elisabeth Maria Dufais-Vergeer.

Geboren te Reeuwijk 21 juli 1944, overleden te Leiderdorp, 17 april 2023.

Els, de tweede van een groot gezin, had al vroeg de zorg over haar jongere broers en zusjes, want haar moeder had het ook druk op de boerderij en na het vertrek van de boerderij in het door haar vader gerunde café. Els groeide verder op in Reeuwijk, Stompwijk en Nootdorp, waar zij op een verjaardag van een kennis haar latere man Kees Dufais uit Scheveningen leerde kennen. Zij konden in 1968 het parochiehuis de Rozenburcht huren, trouwden en begonnen een bloeiend horecabedrijf, dat later door hun zonen is voortgezet. Hoogtepunten waren voor haar de carnavalsfeesten, eerst in de Rozenburcht, later in het Floragebouw. In 1988 werd haar man Kees ziek en een zware tijd volgde, zowel haar gezin als de zaak vroegen aandacht. Het overlijden van Kees in 2000 had een grote impact, het zorgen voor viel weg. Toch heeft zij het leven weer opgepakt, ging graag op vakantie naar verre bestemmingen en genoot van haar kleinkinderen. In 2019 kwam het bericht dat een onderzoek niet goed was en een tijd van ziekenhuis opnames en chemokuren volgde. Tot op het eind was zij echter positief, ging met haar kleinkinderen eten in Scheveningen en wilde daar haar eigen verjaarscadeau, het etentje, betalen. Op maandag 17 april is zij in het ziekenhuis in Leiderdorp overleden, een in Boskoop bekende vrouw, zij zal gemist worden.

## **Meimaand-Mariamaand**

---

Door de vele kaarsjes die er bij Maria aangestoken worden tijdens de weekendvieringen en doordeweeks in één van de kerken merk je hoe een grote plaats Maria inneemt bij veel mensen. Onze zorgen, onze vragen, onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het aansteken van dit kaarsje. In de meimaand gedenken we Maria extra door het bidden van de rozenkrans.

Dit is mogelijk op maandag 15 mei tijdens de viering van 19.00 uur in de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop.

## **Komt u mee-soepen zaterdag voor de viering?**

U wordt van harte uitgenodigd om op de zaterdagen

20 mei-17 juni-26 augustus

voorafgaand aan de zaterdagavondviering, waarin Quo Vadis zingt, met ons mee te eten. We zetten om 18.00 uur soep met brood op tafel, een lekkere maar gemakkelijke zaterdagmaaltijd. Gezellig SAMENZIJN en voor wie dat wil daarna aansluitend SAMEN naar de viering! U mag natuurlijk ook altijd iemand meenemen.

**Secretariaat is de week voorafgaand aan de soepmaaltijd van 20 mei gesloten, Graag opgeven per mail, de mail wordt iedere dag gelezen.**

## **Sam's kledingactie**

Op **woensdag 24 mei** kunt u van 9.00 uur tot 12.00 uur weer kleding en schoenen inleveren op ons kerkplein voor Sam's kledingactie. Gelieve géén kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden in te leveren. Met de opbrengst wordt een project voor gezondheidszorg in Ethiopië gefinancierd. Voor meer info: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

## **Pinksternoveen**

Na het succes van vorig jaar, zijn we dit jaar verheugd om de noveen uit te breiden met de deelname van Ipse de Bruggen uit Zwammerdam. Samen met onze 6 geloofsgemeenschappen uit Gouda-Moordrecht-Bodegraven-Boskoop-Waddinxveen en Reeuwijk, en de aanvulling van Haastrecht en Schoonhoven, bidden we om de komst van de Heilige Geest.

Dagelijkse vieringen en gebeden om de Heilige Geest

Vanaf 19 mei gaan we iedere dag samen bidden in één van de hierboven genoemde plaatsen. Bijna alle dagen is de viering 's avonds, behalve bij Ipse de Bruggen, waar de viering op zondagmorgen plaatsvindt. In bijna alle vieringen is een gebedsleider de voorganger. Laten we met elkaar als een estafette bidden om de komst van de Heilige Geest bij al deze kerken in onze gemeenschappen.

Het thema blijft nog even een verrassing...

Het thema van dit jaar blijft nog even een verrassing, maar de exacte datum en plaats van de vieringen zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Houd daarom uw plaatselijke blad en onze website goed in de gaten, waar u alle informatie kunt vinden. Er komt bovendien een poster, die u kunt ophangen om anderen uit te nodigen.

... maar de route kunnen we al wel verklappen.

Bent u benieuwd naar de route van de Pinksternoveen 2023?

Hieronder vindt u de data, tijden en locaties van de gebedsvieringen:

19 Mei: St Johannes Onth. kerk Moordrecht, Oosteinde 23, Aanvang 19.30 uur.

20 Mei: St Willibrordus kerk Bodegraven, Overtocht 20, Aanvang 19.00 uur.

21 Mei: Ipse de Bruggen Zwammerdam, Spoorlaan 19, Aanvang 11.00 uur.

**22 Mei: H. Joannes de Doper kerk Boskoop, A.P. v. Neslaan 50, Aanvang 19.30 uur.**

23 Mei: Sint Victor kerk Waddinxveen, Zuidkade 175, Aanvang 19.30 uur.

24 Mei: H. Joseph kerk Gouda, Aalberseplein 2, Aanvang 19.30 uur.

25 Mei: H. Bartholomeus kerk Schoonhoven, Wal 61, Aanvang 19.30 uur.

26 Mei: Hervormde kerk Haastrecht, Kerkplein 9, Aanvang 19.30 uur.

27 Mei: H.H. Petrus en Paulus kerk Reeuwijk, Dorpsweg 22, Aanvang 19.00 uur.

Ontdek de kracht van de Heilige Geest tijdens de Pinksternoveen 2023!

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden en te vieren tijdens de Pinksternoveen 2023. We kijken ernaar uit om samen met u te bidden voor de komst van de Heilige Geest en de kracht die Hij met zich meebrengt. Mis het niet! Tot ziens tijdens de Pinksternoveen 2023!

## **Bedankje**

---

Wijkvertegenwoordigster Karin de Wit bracht namens de geloofsgemeenschap een mooie azalea voor mijn 89ste verjaardag. Hartelijk Dank. Ria Redegeld.

## **Expositie Vermeulen's**

---

Tijdens een geweldig familie feest kregen we het idee om een familie Vermeulen expositie te organiseren in de parochiezaal.

Broers Wim en Harry exposeren samen met hun nichtjes Miranda en Corine. 3 april 2023 – 3 juli 2023.

**Miranda:** Door mijn werkzaamheden heb ik de laatste tijd niet zoveel geschilderd als ik zou willen. De publieksprijs bij Boskoops Creatief het afgelopen jaar, geeft wel weer een extra stimulans om er tijd vrij voor te maken. Het maken van een fijnschilder werkstuk met olieverf kost veel tijd en geduld.

Ik word gelukkig van het schilderen van dieren, natuur en stilleven. Mijn eerste teken cursus heb ik samen met mijn vader Piet gedaan. Ik was toen 14. Veel later hebben we samen nog een cursus model tekenen gedaan aan de hand van live opstellingen in de zaal. Je krijgt hierdoor veel respect voor de oude meesters, live schilderen/tekenen is super moeilijk. Wij zijn maar snel van deze uitputtende techniek afgestapt.

Er hangen ook 2 werkjes van mijn vader in de zaal.

**Corine:** Intuïtief schilderen

Schilderen is voor mij een helend proces. Dat wat er innerlijk in mij swoesjt te vertalen naar kleur en beweging. De kleur pakken die mij pakt en mijn abstracte gevoelens via mijn kwast op doek te concretiseren. Afstand nemen, er van verschillende punten naar kijken en opnieuw geïnspireerd worden...

Kunst is mijns inziens van de kijker.

Wat vind jij van jouzelf terug in een schilderij?

Waarom vind jij iets mooi of lelijk?

Durf jij kleur te bekennen of buiten de lijntjes te verven?

Waar kijk jij kritisch naar?

Wij wensen iedereen veel kijkplezier.