



Boskoop

Kleine Onderons



Geloofsgemeenschap
H. Joannes de Doper

Boskoop 59^e jaargang | week 13-14
25 maart t/m 7 april 2024

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50,
2771 DE Boskoop, tel. 0172-212309.

Secretariaat telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 09.00 en 11.30 uur.

Informatie ook via website www.sintjandd.nl

Bankrekening nr. NL09 RABO 0108 5011 83 t.n.v. R.K. Parochie St. Jan
de Doper inz Joh. Doper Boskoop.

Agenda

Alle vieringen kunnen ook meegevierd worden via de
livestream. <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015>

Maandag 25 maart

19.00 uur Géén viering i.v.m.
avond van Barmhartigheid in
Gouda. Zie pagina 4

Donderdag 28 maart

19.30 uur Witte donderdag
Triduüm. Eucharistieviering
met Pater Peelen. Gemengd
koor uit Bodegraven

Vrijdag 29 maart

15.00 uur Kruisweg voor jong
en oud. Met muzikale
begeleiding. Zie pagina 5

Vrijdag 29 maart

19.30 uur Kruisverering met
pater Peelen. Met cantor.

Zaterdag 30 maart

15.00 Poolse
Voedselzegening met pastor
Kuipers. Zie pagina 5

KLEINE ONDERONS

redactie:boskoop@sintjandd.nl

Zaterdag 30 maart

21.00 uur Paaswake met pater Peelen. Joannes de Doperkoor.
Peet Kroesmeijer, Ricky Vergeer-van Leeuwen, Rita van der Elst, Martien Vermeulen, Martha Maria de Jong-van Vliet

Zondag 31 maart

09.00 uur Eucharistieviering met pastoor Van Klaveren. Quo Vadis.
Jan Stigter, Jac de Jong, Karin de Jong-van Ooi, Joop van Ooi, Theo Verkleij, Arie en Annie Bakker-Haagen, Piet de Wit

Maandag 1 april

16.00 uur Oekraïense Paasviering in “de Stek”. Zie pagina 7

Maandag 1 april

19.00 uur Tweede Paasdag
Géén viering.

Zaterdag 6 april

19.00 uur Eucharistieviering met pastoor Van der Helm.
Samenzang Quo Vadis.

Interieurverzorging:

In de week van 2 april: Mevr. C.W.M. Verlaan-van Tol en mevr. P.A.C. van der Wal

IN MEMORIAM

Joanna Jacoba Maria van Oeffelt-Vijverberg

Geboren te Honselersdijk 15 juli 1943, overleden te Nieuwkoop 5 maart 2024.

Ans werd geboren als 7^{de} kind uit een tuindersgezin van 11 kinderen in het Westland, volgde de Mulo in Monster en ging daarna werken bij één van de voorgangers van de Amro bank in Naaldwijk, haar hele jeugd speelde zich dus af rond haar geboorteplaats. In 1967, na 2 jaar verkering, trouwde ze met Ben en stopte ze met werken. Na 6

jaar wonen in Rijswijk verhuisde het toen jonge gezin naar Boskoop, naar een huis met een tuin. Hierin kon Ans, zeker gezien haar achtergrond als tuindersdochter haar hobby botvieren, zorgen voor een prachtige tuin. Door haar blijmoedige karakter en haar inzet voor de gemeenschap was ze snel ingeburgerd, ze hielp op school en heeft 33 jaar gezongen in het dameskoor, waarbij ze zich ook bestuurlijk heeft ingezet. Toen 10 jaar geleden alzheimer werd vastgesteld, begon het langzaam afscheid nemen van haar. De laatste 7 jaar is zij liefdevol verzorgd in verpleeghuis Wijdezorg in Nieuwkoop, omdat dit thuis, tot groot verdriet van Ben, niet meer mogelijk was. Het laatste en definitieve afscheid was op donderdag 14 maart in haar parochiekerk te Boskoop.

Nieuws over het ontvangen van de communie tijdens de viering

Vanaf half maart zijn we de communiegang weer in oude glorie gaan herstellen. Wilt u naast elkaar, 6-8 personen, plaatsnemen voor de communiebank. U ontvangt de hostie en als iedereen de hostie heeft ontvangen draait u een kwartslag en verlaat u gezamenlijk de rij.

Vastenproject 2024

Je mag ons vastenactieproject beschouwen als een praktische vertaling van de Pauselijke encyclieken Laudato Si, Fratelli Tutti en de brief Laudate Deum. Stuk voor stuk pareltjes waarin de Paus met steeds fellere bewoordingen een lans breekt voor menselijke waardigheid.

De jaarlijkse Vastenactiecampaagne 2024 staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering voor onze medemensen in Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen en ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

Al onze geloofsgemeenschappen gaan met uw hulp een bijdrage leveren aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen en daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Aan de mensen worden trainingen gegeven hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld. Iedere geloofsgemeenschap zal op eigen wijze aandacht besteden aan het vastenactieproject.

Mocht u de acties missen dan kunt u uw bijdrage ook overmaken (o.v.v. Vastenactie 2024) naar:

NL 28 RABO 0157 5731 41 RK Parochie Sint Jan de Doper

NL10 INGB 0000 1138 15 RK Kerkbestuur H. Bartholomeus

NL 71 RABO 0361 4102 04 RK Kerk St. Barnabas

Namens alle vrijwilligers voor de vastenactie,

Pastor Rob Lijesen

In Boskoop is er een Vastenactie groene manden collecte op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart.

U kunt uw vastenzakje ook altijd in vastenactiemand leggen.

Avond van Barmhartigheid

Bereid je tijdens de Goede Week voor op het Hoogfeest van Pasen met de speciale 'Viering van Barmhartigheid'! Dit jaar organiseren we twee van deze bijzondere avonden om even stil te staan bij onze pijn en tekortkomingen. De Heer zelf is het die ons uitnodigt:

'Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.' (Matteüs 11,28)

Laat de Viering van Barmhartigheid een moment zijn waarop we ons, gehoor gevend aan zijn uitnodiging, naar Hem keren en rust bij Hem mogen vinden, om zo ons hart ontvankelijk te maken voor het vieren van de verrijzenis van de Heer tijdens Pasen.

Wat kan ik verwachten?

De avond begint met een viering met daarin een gewetensonderzoek. Aansluitend is er uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Ook is er gelegenheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete

en Verzoening. De viering wordt afgesloten met de zegen met het Allerheiligste.

Waar kan ik terecht?

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan één van deze bijzondere avonden:

Maandag 25 maart om 19.30 uur in de H.-Josephkerk in Gouda.

Dinsdag 26 maart om 19.30 uur in de H.-Bartholomeuskerk in Schoonhoven.

Kruiswegviering voor klein en groot

Op vrijdag 29 maart a.s. willen wij 's middags om 15.00 uur samen met alle kinderen, vaders, moeders, opa's en oma's, parochianen de weg volgen die Jezus ging op Goede Vrijdag. Het is geen gemakkelijke weg die Jezus moest gaan. Toch proberen we met Hem mee te lopen. Met begrijpelijke (bijbel)teksten en liederen, met kaarsen en gebeden gaan we op weg, langs de afbeeldingen van deze Kruisweg van Jezus, de weg van pijn en lijden naar Pasen. Want uiteindelijk komt het allemaal wel goed bij God.

We vragen iedereen om (een) bloem(en) mee te brengen om bij het kruis neer te leggen, als teken van liefde, respect en mededogen.

Kinderen die het leuk vinden om een gebedje te lezen in de viering kunnen zich aanmelden bij het secretariaat of Marja Brand.

Poolse Voedselzegening

Op Stille Zaterdag, 30 maart zal in de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop de jaarlijkse Poolse voedselzegening zijn. De Polen gaan naar de kerk met een mand gevuld met traditionele gerechten: eieren (pisanki), gerookt vlees, zout, peper, brood.

Dit voedsel wordt gebruikt om op Paaszondag een gezegend ontbijt te hebben.

De voedselzegening zal plaats vinden in de H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. Op zaterdag 30 maart, aanvang 15.00 uur. De voedselzegening kan ook meegevierd worden via de livestream.

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015>

POLSKIE ŚWIĘCENIE POKARMÓW

WIELKA SOBOTA -30-go MARCA w BOSKOOP

W tym dniu w naszej parafii odbędzie się coroczne poświęcenie pokarmów.

W WIELKĄ SOBOTĘ Polacy przychodzą do kościoła z wypełnionymi koszykami tradycyjnych produktów takich jak:

jajka, wędliny, sól, pieprz, chlebek, chrzan...

Te poświęcone pokarmy znajdują się na Wielkanocnym stole jako świąteczne śniadanie. Niektórzy holenderscy parafianie chcą także uczestniczyć w poświęceniu pokarmów, tak jak my, Polacy, jako znak, że wszyscy razem jesteśmy połączeni z Jezusem.

Poświęcenie pokarmów odbędzie się w katolickim kościele przy ulicy A P van Neslaan 50 w Boskoop 30-go marca o godz 15:00.

Osoby, które nie będą w stanie uczestniczyć w poświęceniu pokarmów fizycznie, serdecznie zapraszamy na livestream.

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015>

Paaskaars

Vanaf 22 januari hebben enkele parochianen zich vol toewijding beziggehouden met het beschilderen van de paaskaarsen die dit jaar tijdens de Paaswake worden ontstoken.

Dit jaar zijn de paaskaarsen geschilderd met een prachtig tafereel: de Verrezene, geheel in het wit, draagt een schaap op zijn schouders terwijl twee schapen grazen in een groene weide. Dit beeld vertegenwoordigt Jezus als de Goede Herder, zoals beschreven in het evangelie van Johannes 10, 14-15. Als de Goede Herder zorgt Jezus liefdevol voor zijn schapen, zoals treffend verwoord in Psalm 23: *"Mijn herder is de Heer, het ontbreekt mij aan niets."* Hij leidt ons naar grazige weiden, geeft rust aan onze ziel en verkwikt ons met zijn aanwezigheid.

In de Paasnacht worden deze prachtige kaarsen aangestoken, symbool staand voor het Licht van Christus dat in ons midden aanwezig is. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Laten we ons allen verwarmen aan het Licht van Christus en ons laten leiden door de Goede Herder op onze weg van geloof en hoop. Moge deze paaskaars ons herinneren aan Zijn liefdevolle zorg voor ons allen.

Oekraïense Paasviering

Op Tweede Paasdag, 1 april aanstaande, vindt in samenwerking met de Protestantse Gemeente Boskoop een Oekraïense Paasviering plaats. De viering is in De Stek, Puttelaan 148 in Boskoop. Vanaf 15.30 uur wordt u verwelkomd met een kopje koffie of thee en de

viering zal beginnen om 16.00 uur. Na de viering is er koffie of thee met een Oekraïense traktatie.

Komt u ook om deze bijzondere viering bij te wonen? U bent van harte welkom en geeft met uw aanwezigheid een bijzonder blijk van medeleven aan onze Oekraïense medebewoners, die al zo lang niet in hun eigen land kunnen zijn.



Ga mee op bedevaart naar Kevelaer!

Van donderdag 1 augustus tot en met zaterdag 3 augustus gaan we met onze parochie voor de 258e keer op bedevaart naar Kevelaer en dit jaar willen we jou erbij hebben! Deze eeuwenoude traditie brengt ons samen voor een diepgaande ervaring van geloof en samenhang. Als je al eerder mee bent geweest, heb je al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Maar als je nieuw bent of nog niet de kans hebt gehad om deel te nemen, wacht dan niet langer! In april liggen er in alle geloofsgemeenschappen brieven met informatie en inschrijfformulieren achter in de kerk. Grijp deze kans en schrijf je in!

Kosten p.p. op basis van volpension:

1-persoonskamer: € 325.00

2-persoonskamer: € 275.00

Financiële steun voor 'vakantie met God'

We begrijpen dat financiën soms een zorg kunnen zijn, maar laat dat je niet tegenhouden. Mocht geld een belemmering zijn voor jouw deelname aan deze bedevaart, dan bieden we financiële ondersteuning aan. Stuur gerust een mail naar

pastoraalteam@sintjandd.nl met uw vraag of verzoek om financiële steun. Samen met het pastoraal team wordt gekeken naar een passende oplossing. We willen benadrukken dat alle verzoeken om financiële ondersteuning vertrouwelijk worden behandeld.

De heilige relieken van Bernadette Soubirous komen naar Nederland.

Een bijzondere schrijn met de relieken Bernadette Soubirous (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van de H. Bernadette van 9 t/m 12 april in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

Kijk voor meer info en aanmelden op www.sintjandd.nl

*Voor mij is het leven van Jezus
De grond van mijn leven,
het licht dat ik wil weerkaatsen,
de weg die mij leidt naar de Vader,
de liefde die ik wil tonen,
De vreugde die ik wil delen,
de vrede die ik rond mij wil verspreiden.
Voor mij is Jezus alles.*

Moeder Teresa

Zalig Pasen